



Beste vrienden van de Foyer, Zalig Pasen!!

Hopelijk hebt u allemaal een goede Goede Week en mooie Paasdagen beleefd... ? We hebben nog even tot Pinksteren om de Paasvreugde voort te laten duren. Het goede weer van deze dagen zal daar zeker aan meehelpen. Zoals we in een gedichtje van Toon Hermans lezen:

**“Of er nog wonderen bestaan? Hoe kun je zoiets vragen...
De hele tuin van leeg naar vol in amper zeven dagen!”** 😊

Ja, de tuinkriebels hebben ons ook al te pakken. Rachel zaait, Vader maait, morgen wordt door Pastoor en een vriend de oprijlaan onder handen genomen – ons ‘visitekaartje’ – en Bea heeft zelfs op een vrije middag uit puur plezier een perkje onkruid-vrij gemaakt!

Negatief bijeffect: we constateren opeens weer hoe groot ons domein eigenlijk is... en hoe klein onze krachten... En we denken er aan, hoe heerlijk het was, het voorbije najaar, toen er opeens een hele ploeg werkers verscheen om de dode buxus te verwijderen. Hoevéél je kunt doen met een paar mensen extra – en hoe gezellig dat is! En we vroegen ons af: zouden we niet nog eens een oproep kunnen doen? Hier komt-ie:

TUINVRIENDEN GEVRAAGD!

Mannen en vrouwen die de handen uit de mouwen weten te steken

- **voor regulier werk** (perkjes onkruidvrij houden, dode bloemen weghalen, grasranden afsteken, snoeiwerk,...)
- **en/of voor af en toe een grote klus met z'n allen** (wie ziet hoe onze bosjes op 't ogenblik bezaaid zijn met dood hout, begrijpt meteen wat we bedoelen)...

ZOU U ZO'N TUINVRIEND WILLEN ZIJN ?

Meld u aan (0475-562770 of mail@foyer-thorn.nl) en we zullen graag contact met u opnemen om samen de mogelijkheden te bespreken...

AKTIVITEITEN

De zaterdag voor de Goede Week was zo overvol (wel 8 mensen op de wachtlijst...) dat we besloten hebben om volgend jaar een **extra** dag in te lassen. Niets is zo pijnlijk als mensen weigeren... En als de groep over donderdag en zaterdag verdeeld is, hebt u ook wat meer ruimte om rustig te bidden of voor een gesprek... Maar eerst wat nu op de agenda staat:

* Voor de **Stille dag van donderdag a.s. (19 april)** kunt u zich nog gerust inschrijven, evenals voor die van **zaterdag 5 mei**: beide plaats genoeg 😊!
<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Stilledag/stilledag.php>

* Voor het **STIL WEEKEND van 20-22 april** staat al een aardige groep op de lijst, maar u kunt er nog bij! Laat u 't even weten? Zie:
<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Weekend/weekend.php>

* De **Kindergebedsschool van 9-12 mei** is al voor meer dan $\frac{3}{4}$ bezet... Mocht u nog kinderen weten die graag zouden deelnemen, wees dan snel met inschrijven: vol is vol...
<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Kinderen/kinderen.php>

* En dan duurt 't niet lang meer, of de eerstvolgende **retraite** begint: **van Pinkster-maandag 21 mei tot zondag 27 mei**. "God vernieuwt ons leven", gepreekt door Vader Pierik. Mooi, om gestuwd door de Geest de gewone tijd van 'door het jaar' weer binnen te gaan...

Alle overige activiteiten vindt u op onze website: www.foyer-thorn.nl

Fijn, als we u binnenkort weer mogen ontvangen!
En we bemoedigen u om toch niet te lang te wachten met een plaats te reserveren voor de ene of de andere activiteit:
voor u het weet is het jaar al weer om 😊!

Een hartelijke groet van ons allemaal,

Vader Pierik, Rachel, Bea, Frank, Wendy en Yvonne