

Beste Vrienden,

Hopelijk is het nieuwe jaar voor u goed begonnen...

Wij hebben wat 'januari-klussen' gedaan, zo van die dingen die heel het jaar door blijven liggen en nu tot onze grote tevredenheid aangepakt konden worden. Dank zij de hulp van wat trouwe vrienden is het huis ook weer klaargemaakt om het nieuwe retraitseseizoen te beginnen, en een groepje cursisten voor het snoeien van hoogstam fruitbomen komt onze jonge boompjes verzorgen – we hebben geluk. Als ú nu zorgt voor de retraitanten, dan is het plaatje compleet 😊!

Eén dingetje dat echt minder loopt, is die prachtige klok in de Oude Hal. Die loopt zelfs helemaal niet meer, hoe we de slinger ook aanduwen. Dat gaat ons aan het hart, want het is een klok die Vader van Hooren, de stichter van onze Foyer, in 1984 van zijn familie gekregen heeft bij zijn 30^e priesterverjaardag. Hij heeft zo'n mooie Big-Ben ding-dong, die we nu dus niet meer horen... Waarschijnlijk heeft het raderwerk het stof der jaren in zich verzameld, en zal een grote schoonmaak al een heleboel goed doen.



VRAAG: Is er niet ergens een amateur-klokkenmaker die zich als vrijwilliger over onze Big-Ben zou willen ontfermen? Misschien bent ú daar kundig in of vindt een van uw kennissen zoiets leuk...? We horen graag van u!

In januari gaf **Père Novence** twee weken lang kleur aan onze Foyer 😊

Hij heeft zo enthousiast gesproken over het leven in de Foyer in **Burundi** en hoezeer de H.Geest er werkt! Werkelijk aanstekelijk... Kom, H.Geest!!

Waar we vooral versteld van stonden, is de gigantische bijeenkomst rond **Valentijnsdag** die plaatsvindt in een andere Foyer van Burundi: een happening van verschillende dagen, die enkele jaren geleden begonnen is met een dag voor jongeren, om hen meer bewust te maken van wat Ware Liefde wil zeggen, en hoe God daarin een plaats kan hebben. Ondertussen is het uitgegroeid met dagen voor ouders, gezinnen, leerkrachten, ... zelfs religieuzen!



De grootste manifestatie vindt plaats op een veld op het domein van de Foyer onder tentdoeken en met een heleboel gehuurde stoeltjes.

Dan kunnen er wel (ja, ik heb de nullen goed geteld) 10.000 mensen aanwezig zijn! **Waarlijk machtig is de Liefde van de Heer!!**

Eind februari is het eerste voorbereidingsweekend voor de **Kindergebedsschool**. Het team zoekt nog iemand voor de zang en een mannelijke (spel-)leiding **Bid u mee?**



Wie twijfelt nog wat hij met de carnaval gaat doen?

Een prachtige kans om de drukte te ontlopen is de Carnavals-3-daagse, van zaterdagmiddag 2 tot dinsdag 5 maart. We eindigen met een feestelijk middagmaal, zodat u kunt zeggen: ik heb in Thorn carnaval gevierd 😊 En hoe mooi is het niet om deze dagen met de Heer door te brengen, en bij Hém vreugde te vinden! Er is nog plaats... Voor info en inschrijving zie:

<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Weekend/weekend.php>



EERSTE STILLE DAG IN DE 40-DAGENTIJD

Donderdag 14 maart, zie

<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Stilledag/stilledag.php>

EERSTE TUIN-KLUS-DAG

De lente proeven? Kom een handje helpen 😊

Zaterdag 16 maart, opgave/info bij Yvonne

mail@foyer-thorn.nl



GELOOFSDAG:

“Onderscheiding der geesten” door Pater G. Wilkens S.J.

Zaterdag 23 maart 2019

“Houd het levensdoel voor ogen en let onderweg op de richtingswijzers.

Elementen van de ignatiaanse spiritualiteit.”

10.00u aankomst, koffie/thee

tot 16.30u inclusief Eucharistie, 2 inleidingen, uitwisseling.

U wordt verzocht zelf een **lunchpakket** mee te brengen

(wij zorgen voor koffie/thee/soep!)

<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Geloofsdag/geloofsdag.php>



Na de Kerstretraite stelde een van de retraitanten voor om dit jaar ‘met z’n allen’ te bidden om roepingen voor de Foyer. Iedereen vond het een geweldig idee...

Wij ook 😊! Doet u ook mee? Hartelijk dank!!

Een hartelijke groet & gebed van ons allemaal:

Vader Pierik, Rachel, Bea, Frank, Wendy en Yvonne