



MARTHE ROBIN-THORN

les Foyers de Charité
RETRAITES EN GELOOFSVERDIEPING

Beste vrienden van de Foyer!
Bent u allemaal 2017 goed begonnen? We hopen het!

Wij mochten een paar dagen een bijeenkomst hebben met een Foyerlid van Courset, die ons met veel warmte en enthousiasme vertelde over de geschiedenis en de schoonheid van ons charisma, met mooie getuigenissen over de relatie tussen Marthe en Père Finet (hier bij de deur van haar boerderij...)

Daar waren ook teksten bij van François Burel, de onlangs overleden Algemeen Secretaris van het Werk van de Foyers, die jarenlang met Père Finet meereisde naar de Foyers in de wereld, met name als daar bouwzaken besproken moesten worden.



François was een bijzonder man, die veel heeft bijgedragen aan de 'bouw' en de 'opbouw' van vele Foyers. Ook het project voor onze nieuwbouw is door François begeleid. In zijn visie op bouwen was het materiele en het geestelijke één. Een 'monument' uit de eerste generatie foyerleden, waar we God hartelijk voor danken.

Een gezellig bezoek van 5 foyerleden uit de Foyer van Tressaint, Bretagne, bracht een ware vakantie-sfeer in huis, waar we van hebben genoten. Kortom, het was een 'familierijke' januarimaand!





Tussen de bedrijven door zijn we met hulp van onze 'hulpvrienden' fijn gevorderd met de grote schoonmaak; de voorbereiding van de avondgebeden is van start gegaan; binnenkort hebben we een paar vrije dagen... en dan zijn we helemaal in vorm om u in het nieuwe seizoen te ontvangen ☺ !

Stille dag

Donderdag 16 februari, A.Pierik, Foyervader. 'Vrees niet'

<http://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Stilledag/stilledag.html>

Carnaval Anders!

25-28 februari

zaterdag 17.30 - dinsdag 14u

Carnaval? Daar is niks mis mee.

Het kan een feest zijn van vrolijke ontspanning,
van vriendschap en verbroedering.

Wat is er dan 'anders' aan Carnaval ánders ?

In onze stoet volgen we niet de prins, maar de Koning.

Onze vreugde is de vreugde van het Evangelie.

We zingen uit volle borst, niet 'alaaf' maar Alleluia!

Onze lofprijzing gaat over in een nachtelijke aanbidding,

waarin we alle feestvierders bij Hem brengen,

opdat ook zij een onschuldige vreugde mogen leven,

en op hun verdere weg Hem mogen ontmoeten.

Dinsdag sluiten we af met een gezellig middagmaal.

Voor info/kosten klik:

<http://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Weekend/weekend.html>

Geloofsdag in de vastentijd

Op zaterdag 4 maart geeft Mgr. drs. J. Schröder twee boeiende inleidingen over de HH Zélie en Louis Martin, ouders van Theresia van Lisieux, gidsen voor onze spiritualiteit.

Naast deze inleidingen en de Eucharistie is er ruimte voor het stellen van vragen, uitwisseling, en gezellig samenzijn. Ook uw vrienden en buren zijn van harte welkom!

Picknick meebrengen, voor soep en koffie/thee wordt gezorgd.



<http://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Geloofsdag/geloofsdag.html>

Gebed gevraagd

* 10-12 februari is het eerste voorbereidingsweekend voor de **Kindergebedsschool**. Dat het team er weer in mag slagen er iets moois van te maken voor God en voor de kinderen...!

* Ook staan er een aantal **jonge-jongerenweekenden** op stapel voor de jeugd van 15-18 jr, een gloednieuw initiatief, door hen zelf aangekaart!

Heer, wil deze initiatieven blijven begeleiden met uw liefde en wijsheid...



Vraagje: Heeft iemand van u nog wat **Douwe Egberts bonnetjes** liggen waar hij niets mee doet? De glazen kan van ons koffiezetapparaat is gebroken... Alle beetjes helpen 😊!

Graag tot binnenkort!

Met de hartelijkste groeten van ons allemaal!

Vader Pierik, Rachel, Bea, Frank, Wendy, Silvia, Yvonne