

Juli 2019

Beste vrienden van de Foyer,



Hopelijk hebt u de warme weersomstandigheden goed doorstaan? We lachen om onszelf, als we het al 'fris' vinden wanneer het ergens 'maar' 25° is... zo zie je: een mens went aan alles 😊 Maar we waren erg blij met de eerste regen van vannacht, dat heeft de tuin hard nodig.



Deze weken zijn we zo'n beetje allemaal op retraite geweest of nog aan 't gaan. Doet ons ook goed, een weekje zonder verantwoordelijkheden, even weg van alles, de stilte in, inleidingen of teksten die je de goede kant op helpen... om meer met God verbonden weer aan de slag te gaan.



Ikzelf was in de Foyer van Spa, waar ik erg genoten heb van de creatieve uitingen die je zowel binnen als buiten ziet. Veel ceramiekfiguren, creaties van natuurhout, alles inspirerend en aanstekelijk.

Als het gaat over Jezus die de apostelen uitzendt, wie zou er dan bij het zien van zoveel vrolijks geen zin hebben om óók er op uit te trekken?!



De Foyers hebben een tijdschrift: **l'Alouette**.
Deze week las ik een nummer met als thema: **DE STILTE**

U hebt waarschijnlijk wel eens iets ervaren van **lichtvervuiling**: als je in een stad naar de hemel kijkt is er zoveel licht beneden dat je de sterren boven niet ziet.

Een van de artikelen spreekt nu over **geluids-vervuiling**: zoveel lawaai rondom ons dat dit het innerlijk leven verstoort.



We zouden onszelf hier tegen moeten beschermen door momenten te zoeken zonder deze 'geluidsvervuiling'. Dat hebben we nodig voor ons welzijn.

Wanneer aan tafel een stilte valt voelen we ons niet op ons gemak en zeggen we gauw: de dominee komt voorbij! – want we zijn vaak een beetje bang voor de stilte. En toch kunnen er bijvoorbeeld tussen twee geliefden, of tussen een zieke en een bezoeker, 'bewoonde' stiltes komen die niet zwaar wegen maar juist heel kostbaar zijn. In een werkelijke stilte kan er iets gebeuren...



MEVROUWTJE KLETSKOUS

Roger Hargreaves



De moeder van een gezin noemde zichzelf een echte kletskous. Door een operatie aan de stembanden kreeg ze een tijdelijk spreekverbod. Die dagen hebben haar veranderd. Ze realiseerde zich dat ze – door constant te praten – haar kinderen nauwelijks had leren kennen. Maar terwijl ze stil moest zijn kon ze naar hen kijken en naar hen luisteren en deed zo talloze mooie ontdekkingen.

Stil zijn is een moeilijke maar vruchtbare ascese!



Een jongentje van 11 vertelt – na de retraite als voorbereiding op zijn Vormsel – 'Ik hield veel van de stilte bij de maaltijd, dat was echt goed, je kon rustig nadenken. Anders heb je aan tafel aandacht voor één persoon, maar nu denk je aan iedereen.'



Een jongere van 22 jaar: "Aan het begin van de retraite vond ik de stilte moeilijk. Ik voelde me gedragen in het gebed en bracht enkele sterke momenten door met de Heer, maar ik voelde me alleen, en probeerde die momenten te ontvluchten om niet tegenover mezelf te hoeven staan. Vanaf het moment dat ik dat aanvaardde veranderde alles en heb ik kunnen profiteren van al het goede van de retraite."



Beste vrienden van de Foyer...

Als u zo voor uzelf eens even nadenkt... bent u dan soms ook aan wat stilte toe? Geen kille stilte, alleen maar zonder woorden, maar een 'bewoonde stilte', als tussen twee geliefden... tussen u en de Heer... Dat kan heel goed bij u thuis: radio en TV uit, even geen mobieltje... Hij is er, altijd en overal.

En hebt u iets stevigers nodig om die momenten thuis (weer) te kunnen oppakken of te bevruchten... dan hebben we een paar goede alternatieven voor u 😊

5-11 augustus Retraite Vader Pierik

“Geen knechtschap maar liefdedienst”

<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Retraite/retraite.php>

22 augustus Stille Dag (donderdag) Vader Pierik

“De gave van jezelf als antwoord op de liefde van God”

<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Stilledag/stilledag.php>

23-25 augustus Stil Weekend Vader Pierik,

“Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht”

<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Weekend/weekend.php>

“O Maria! [...] geef mij, geef aan allen
de grote waarde te begrijpen van de stilte waarin men God hoort!
Leer mij zwijgen om te kunnen luisteren naar de Eeuwige Wijsheid.
Leer me uit de stilte alle grootheid te halen die zij bevat [...];
help me om er een volmaakt gebed van te maken, een gebed vol geloof,
vertrouwen en liefde; een gloedvol, een werkzaam, een vruchtbaar gebed,
dat in staat is om God te verheerlijken en de zielen te redden!
Mijn leven zal waard zijn wat mijn gebed waard is.”
Marthe Robin

Graag **actief**? Zin in een gezellige zomerse **TUIN-KLUS-DAG** ?

Wees van harte welkom op **zaterdag 3 augustus!**

We horen graag even van u: mail@foyer-thorn.nl of 0475-562770

De Foyer

Vader Pierik, **Rachel**, **Bea**, **Frank**, **Wendy** en **Yvonne**