



MARTHE ROBIN-THORN

les Foyers de Charité

RETRAITES EN GELOOFSVERDIEPING

Thorn, juni 2018

Beste vrienden van de Foyer,

Een paar weken geleden heeft Père Moïse, hoofd van heel het Werk van de Foyers, aan Vader Pierik gevraagd of hij namens de Internationale Raad aanwezig wil zijn bij het engagement van zes Afrikaanse Foyerleden in een van de Foyers van Burundi. Een unieke kans om ginds een paar Foyers te leren kennen, dus dát wilde Vader wel. Er volgde een spannende tijd van talloze contacten met Châteauneuf, Afrika en de Ambassade om een visum te bemachtigen. Geen gemakkelijke opgave blijkbaar. Maar hij is mogen vertrekken! We zijn reuze benieuwd naar de verhalen als Vader weer op Hollandse bodem is, u zult er zeker nog van horen. Maar nu eerst een paar nieuwtjes uit Thorn:



Tijdelijke aanwas

Het is een blijde tijd voor ons: zomaar opeens zijn er twee foyerleden uit andere Foyers gekomen om respectievelijk twee weken of twee maanden in onze gemeenschap door te brengen. Ze delen familielevens, gebed en werk, we babbelen honderd uit, krijgen veel gezellige tips (Italiaanse pasta en Franse quiche 😊) genieten en leren van elkaar. Het is alsof er een heerlijke frisse wind door de Foyer waait. Van half juni tot half september is er dan ook nog een jonge Franse student, Guillaume, die de zomervakantie wil gebruiken om met hoofd, hart en handen een buitenlandse Foyer te helpen. Hoewel zijn hart uitging naar Zuid-Amerika, heeft hij toch aangenomen naar Thorn te komen om daar op technisch en allerlei ander gebied een steentje bij te dragen. Is dat niet mooi?

Graag uw gebed voor de toekomst van al deze jonge mensen. En... om roepingen voor onze Foyer! Nu we proeven hoe het is om met een paar meer te zijn, wakkert dat ons verlangen naar 'groei' nóg meer aan...

Kleine verzuchting van onze boekhoudster...

We hebben een schat van een boekhoudster, die net zoals wij blij is met elke gift die ze voor de Foyer mag noteren. Gelukkig zijn er een heel rijtje mensen die ons regelmatig gedenken, dat is een grote steun voor ons. Want bovenop de stapel van het regulier onderhoud en allerhande verplichtingen komen soms nog wat extra tegenvallertjes.

Paar voorbeelden:

- Een nieuwe EU-regel bepaalt dat een diepvriescel in verband met 't milieu elk jaar geïnspecteerd moet worden op gaslekken. De eerste inspectie vond plaats.
- De brandmeldinstallatie moet opnieuw gecertificeerd worden: niet 3 jaar nadat we het certificaat kregen, maar 3 jaar na de allereerste inspectie, wat wil zeggen dat de volgende rekening 1½ jaar eerder komt.
- Een van de schoorstenen boven op het hoofdgebouw is ernstig gescheurd en moet vernieuwd worden, hetgeen niet alleen werkloon maar ook een hoge steiger vraagt.
- Voor onze hoogbejaarde houtversnipperaar kunnen moeilijk nog onderdelen gevonden worden. Er is een minder oude voor in de plaats gekocht, die tegelijk veiliger en gemakkelijker te bedienen is én dikker hout en meer struikgewas tegelijk aankan, dus in dit geval zijn we er echt op vooruit gegaan 😊

Maar even terug naar onze boekhoudster: elke maand komt ze wel met een rijtje vraagtekens: “Deze overschrijving van € 25,- is dat voor een Stille Dag? een boekbestelling? iets voor het Solidariteitsfonds? een misintentie? of zomaar een gift?”

Gelukkig kunnen we haar meestal wel helpen, we weten zo'n beetje wie onlangs aan een activiteit deelnam of een boek kocht. Maar om haar het werk te vergemakkelijken: als u een overschrijving doet, wilt u er dan even bijschrijven waarvoor het is, zodat alles in het juiste vakje ingepast kan worden? Voor wie even wil oefenen: NL68 INGB 0005 2389 30 t.n.v. Foyer de Charité 'Marthe Robin' Thorn, met vermelding van... 'gift' ? Of iets anders toepasselijks 😊

Dank u wel dat u ook op financieel gebied aan ons blijft denken, we zijn u zeer dankbaar!



Retraite

Deze maand ben ik (*Yvonne*) zelf op retraite geweest en heb weer aan den lijve mogen ondervinden wat een mooie dingen God kan doen in een mensenhart! Ik was in een van de andere nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de Kerk: de gemeenschap van Chemin-Neuf. Mogen genieten van de zorg en de inzet van de ontvangende gemeenschap, zonder me ergens zorgen over te maken... heerlijk. En ik wist weer helemaal: zó is het ook voor de mensen die bij ons op retraite komen! Geen zorgen... enkel de zorg van God en van de gemeenschap voor u. En Hij doet wonderen voor ieder die tijd voor Hem wil uittrekken. Voelt u al iets van een verlangen...?

Eerstvolgende mogelijkheden voor retraite en bezinning:

23 juni **Stille Dag** (zaterdag), Pastoor Peter Pierik: Laat je hart spreken.

29 juni-1 juli **Stil Weekend**, Foyervader A. Pierik: Vakantie, tijd voor God.

4-7 juli **Retraite**, Foyervader André Pierik, van woensdag tot zondag.

23-29 juli **Retraite**, Foyervader André Pierik: Vakantie, tijd voor God.

5-11 augustus **Retraite** voor Priesters, Diakens en pastoraal werk(st)ers door Pater Wilkens.

17-19 augustus **Stil Weekend**, Foyervader André Pierik:
De hemel (15 augustus), nog ons perspectief?

23 augustus (donderdag) **Stille Dag**, Foyervader: Je op de Weg begeven.

Kijkt u voor meer informatie/meer activiteiten op www.foyer-thorn.nl of vraag de programmafolder aan. Voor bijna alle activiteiten is nog plaats. We zullen u graag weer ontvangen!

De privacy-wet:

Gelukkig hebben we van heel weinig mensen een negatieve reactie gehad... we zijn blij dat we u allemaal onze nieuwsbrief mogen blijven sturen!

Tuin-klus-dag

Dank zij uw reacties op een vorige oproep zijn de lente-bolletjes netjes gesorteerd in bakjes terecht gekomen, wat paadjes en perkjes onkruidvrij gemaakt, de waterscheuten van de appelboompjes geknipt, de laatste dode buxus verwijderd, uitgebloeide rozen weggeknipt... en bovendien was 't nog gezellig ook 😊

De volgende tuinklusdag is **zaterdag 21 juli** en er zal werk zijn van allerlei soort. Speciale zomeractie: als het water laag genoeg staat, zouden mensen met lieslaarsen de vijver in de boomgaard kunnen 'schoffelen' om het oprukkend riet wat in te dammen...



Zin om ook eens (of: opnieuw) mee te doen? Fijn als u zich even aanmeldt, dan weten we hoeveel klussen we kunnen voorbereiden – en hoeveel soep er gekookt moet worden 😊 Van harte welkom!

Vriendenbrief digitaal?

Hebt u een mailadres, en vindt u het goed dat we u voortaan de vriendenbrief digitaal sturen? Dan kunt u zelfs vaker een woordje van de Foyer ontvangen, inclusief kleurenafbeeldingen 😊 Spaart bovendien papier en portokosten... U kunt zich opgeven voor de digitale vriendenbrief via onze mail: mail@foyer-thorn.nl dan hebben we zéker uw juiste adres! Het kan ook via het contactformulier op de website: www.foyer-thorn.nl Heel veel dank!

*Troost je, mijn ziel! Zing met de engelen en de heiligen,
want je goddelijke en almachtige Vriend
helpt en ondersteunt je.*

Marthe Robin.

**Een hartelijke groet van heel de Foyer
en u mag weten dat we al uw intenties meedragen in ons gebed,**

Vader André Pierik, Rachel, Bea, Frank, Wendy en Yvonne