

## Beste vrienden van de Foyer,

Na een januari-maand vol voorbereiding van zowel het materiële (schoonmaak!) als het geestelijke (avondgebeden, liederenbundel, 1<sup>e</sup> vergadering Kindergebedsschool...) mochten we in februari blij starten met een goede carnavals-drie-daagse, een stille (donder)dag en een bezinnings-weekend voor jongeren in samenwerking met Bisdom Roermond.

Het élan zit er weer in, we verwachten u!

De eerstvolgende vreugdevolle mogelijkheden:



## **Geloofsdag op zaterdag 10 maart: “Christus opnieuw op het spoor komen”**

Pastoor M.U. Vankan (parochie Heythuyzen) toont ons een mooie serie afbeeldingen van christelijke kunst door de eeuwen heen, met daarbij de uitdaging aan ons om te kijken, te reageren, en te horen wat de betreffende kunstenaar er voor een bedoeling in gelegd heeft. Het belooft een boeiende en gezellige ontmoeting te worden!



Aanvang 10.00u met een kop koffie – inleiding - ‘s middags bij uw **zelf meegebrachte picknick** een kommetje heerlijke Foyer-soep – inleiding - 15u H. Mis en koffie-met-vlaai voor het afscheid. Meer info/inschrijven:

<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Geloofsdag/geloofsdag.php>

**Stille Dag 24 maart 2018**

**“Uw Vader weet wat gij nodig hebt”**

De zaterdag vóór Palmzondag, een mooie manier om de Goede Week binnen te gaan...

Info& inschrijven:

<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Stilledag/stilledag.php>



**Retraite 26 maart - 1 april 2018**

**"Keer je om ... je wordt bemind!"**

De Goede Week doorbrengen in stilte, in alle rust de liturgische vieringen mee-beleven, mét Jezus opgaan naar Pasen!



Info/inschrijving: <https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Retraite/retraite.php>

**Van harte wensen wij u  
een goed en vruchtbaar vervolg van de 40-dagentijd!**

Met een hartelijke groet van ons allemaal  
en een gebed voor u en al uw intenties,

**Vader André Pierik, Rachel, Bea, Frank, Wendy, Yvonne**