

Thorn, maart 2020

Beste vrienden van de Foyer

Helaas moeten we dit berichtje beginnen met een droevig nieuws: toen onze **Bea** half januari een paar gezellige dagen in haar familie in België doorbracht, heeft zij daar een ernstige hersenbloeding gekregen waardoor ze links verlamd is geraakt.

Na een spannende maand was ze sterk genoeg om 'gerepatrieerd' te worden, en kwam ze in revalidatiecentrum De Kreppel (Heythuysen) waar ze millimeter na millimeter vooruit ging. Beter spreken, eten, zitten... is al een hele inspanning.



Maandag is ze in een aangepaste rolstoel bij onze burens aangekomen: ouderencentrum Sterrebosch. Ze vindt haar kamer mooi en de verpleging lief 😊. Helaas kwam diezelfde avond het bericht dat ook Sterrebosch **op slot** is: geen bezoek en zelfs geen vrijwilligers meer 😞.

We weten ons extra één met allen in dezelfde onmachtige positie, en bidden voor de 'kleine rest' die zich nu met zoveel hart voor de patiënten inzet...

Bea is niet alleen lichamelijk zwak, maar ook geestelijk, zodat ze niet altijd goed beseft hoe haar toestand is. Over 't algemeen neemt ze de dingen met eenvoud en gelatenheid. Hoewel ze betere en slechtere dagen heeft, lijkt haar binnenste kern onbeschadigd. Ze is altijd nog een biddend mens met oog en hart voor de anderen.

Een paar pareltjes:

- De therapie zal wel vermoeiend zijn? "Ja, maar het is voor de verpleging vermoeiender dan voor mij."
- Regelmatig vraagt ze aan bezoek om samen met haar te bidden: "Zo krijg ik toch een rozenhoedje bij elkaar."

- Vaak denkt ze dat ze in de Foyer is. "Slaap jij ook hier? Dan ga maar gauw naar bed, want jullie hebben het ook druk."
- Aan vrienden: "Hoe gaat het met die-en-die?" Je voelt dan hoe ze een moeilijke of droevige situatie tijdenlang heeft megedragen.
- Het is vandaag Aswoensdag. "O, dan kan Vader me straks een askruisje komen geven!... maar als het niet kan is het ook goed, ik heb hier toch wel m'n penitentie..."
- Bid je nog altijd voor roepingen (zoals ze in de Foyer elke dag deed!)? "Jazeker! Onze Lieve Heer kan nu niet meer om mij heen."

Dus... samen met Bea bidden we met nieuw elan om nieuwe roepingen 😊!
Doet u ook mee? U kunt onderstaand gebed gebruiken!

Gebed voor de Foyers

Heer Jezus, wij zegenen U omdat U in het hart van Marthe het verlangen gelegd hebt het Werk van de Foyer de Charité te stichten. Dit Werk is het uwe.



Laat samen met uw Moeder uw blik rusten op alle Foyers, in het bijzonder die van Thorn.
U kent hun verleden en hun heden. U kent elk van hun leden.

Wij brengen onze huidige armoede bij U en vragen U op voorspraak van Marthe: Stuur leden, priesters en leken, mannen en vrouwen, waar de Foyers behoefte aan hebben om ook in de toekomst uw Liefde te openbaren.

We vragen U met name om roepingen te schenken aan onze Foyer van Thorn. Open onze harten om die roepingen te ontvangen als een cadeau.

Amen.

P.S.: Mocht iemand van u graag eens een kaartje naar Bea sturen, dan kunt u gewoon het adres van de Foyer gebruiken. Wij zullen het dan voor haar meenemen, open maken, voorlezen en een plekje geven... want dat kan ze allemaal niet zelf. Ze zal er wel blij mee zijn 😊



Corona...

Gezien de laatste richtlijnen van Kerk en Rijk, en solidair met alles wat moet sluiten vanwege het Corona-virus, **annuleren ook wij al onze activiteiten, voorlopig t/m 13 april**. Zo gauw de beperkingen opgeheven worden zullen we blij zijn u weer te ontvangen! Zie website www.foyer-thorn.nl

Graag herhalen wij u ook een bericht van de Nederlandse Bisschoppen: zij wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

**God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.**

Nieuwe Evangelisatie

In het boek **'Het leven van Marthe Robin'** lezen we onlangs een stukje uit de oorlogsjaren:

“De bouw van de Foyer vindt plaats temidden van de oorlogsgebeurtenissen die net als heel Frankrijk ook Châteauneuf treffen. Het begin van de oorlog veroorzaakt overal in het land een nieuwe vurigheid. Marthe maakt er gebruik van door een initiatief te nemen om de parochie te evangeliseren: het instellen van een voortdurend rozenkransgebed, de rozenkrans-kruistocht. Tijdens de gehele koude winter 1939-1940 lukt het om dit gebed dag en nacht voort te zetten.” (blz.150)

Opeens zagen we een parallel met de huidige situatie van kerk, maatschappij, corona... Nieuwe Evangelisatie, zo broodnodig, en die voorbereid wordt door het gebed! Precies het initiatief dat door het Platform voor Evangelisatie, Katholieke Alpha Centrum en Centrum voor Parochiespiritualiteit gelanceerd is: een **'gebedskrans'** door heel Nederland, waarbij er elke dag door een gemeenschap of groepering gebeden wordt voor de verschillende aspecten van Parochievernieuwing en Evangelisatie. **Elke 18^e van de maand** wordt door de Foyer van Thorn voor deze intentie gebeden. Bidt u mee? Helaas zijn erg geen weekendmissen meer mogelijk, maar ieder kan heel veilig bidden in zijn 'binnenkamer', daar waar de Vader het hoort!

Mis op YouTube

- Uitnodiging van Pastoor Hans: Als jullie dagelijks de H.Mis uit Kerkrade / Chevremont op video willen volgen, kan dat met onderstaande link. Als je je **INSCHRIJFT** bij YouTube, ontvang je vervolgens automatisch ook de volgende opnamen van de dagelijkse H.Mis, alsook een 'dagelijks preekje' dat ik meestal ergens buiten opneem. Natuurlijk kunnen jullie ook op Facebook of Twitter deze filmpjes downloaden (onder: pastoor-vlogger hans kreuwels) <https://www.youtube.com/watch?v=ul6aUtB6tss>
- Ook de Dionysiusparochie in Heerhugowaard heeft het een en ander in de aanbieding, zie hun website: www.Dionysiusparochie.nl

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief: <https://www.foyer-thorn.nl/Meer/Contact/rpl.php>

We verzekeren u ook van ons gebed voor u en al uw persoonlijke intenties!

De Foyer