

Beste vrienden van de Foyer !
Enkele 'flitsen', zo aan het einde
van het Kerkelijk jaar:

Père Moïse, de Foyervader voor alle
Foyers, kwam naar een bijeenkomst
van de Benelux-Foyers,
en heeft met ieder van ons
persoonlijk kennis gemaakt.
Het waren bijzondere dagen.

Gouden raad die hij ons meegaf:
'goed naar elkaar luisteren'
en 'regelmatig evalueren'.

We geven u deze raden cadeau:
wie weet kunt ook u er uw voordeel
mee doen ☺

Programmafolder 2017: er wordt
naarstig aan gewerkt, zo gauw hij
beschikbaar is laten we het u weten!

De zusters van Merkelbeek boden ons aan,
met ons een noven te bidden
om roepingen, gepaard met een offertje
om te voelen hoe serieus het verlangen is...
Een roeping zou het mooiste cadeau zijn
dat we in het nieuwe kerkelijk jaar
kunnen ontvangen!

We bidden vanaf de 1^e adventszondag.
Doet u mee? Veel dank!! *De Foyer*

Gebed om roepingen voor de Foyers



Heer Jezus, wij zegenen U
omdat U in het hart van Marthe
het verlangen hebt gelegd
het Werk van de Foyer de Charité te
stichten.

Dit Werk is het uwe.

Wil samen met uw Moeder
uw blik laten rusten op alle Foyers.
U kent hun verleden en hun heden.
U kent elk van hun leden.

Wij leggen onze armoede voor U neer
en bidden U op voorspraak
van Marthe en Père Finet:
Stuur leden, priesters en leken,
mannen en vrouwen,
waar de Foyers behoefte aan hebben
om ook in de toekomst
uw Liefde bekend te maken.

We vragen U in het bijzonder
om een roeping te schenken
aan onze Foyer in Thorn.

Dank U, dat U de harten opent om die
roeping goed te ontvangen. Amen