

18 oktober 2019

## Beste vrienden van de Foyer,

Bij graafwerkzaamheden in onze straat, is de telefoonkabel geraakt. Die kan pas woensdag gerepareerd worden 😞... Dus tot dan kunt u ons niet telefonisch bereiken!

Gelukkig doet de mail het wel 😊



**Zaterdag 26 oktober** is er weer een **TUINKLUSDAG!**

We gaan de tuin winterklaar maken, en als het weer het toelaat in de 'besloten hof' een grote kuil graven voor het fundament van het Maria-kapelletje... Fijn als u ook komt helpen!

**Belt** Mailt u even 😊?

Veel dank en graag tot de 26<sup>e</sup> !



- \* Donderdag 24 oktober: **Stille Dag** "In vertrouwen gaan, in de school van Maria". <https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Stilledag/stilledag.php>
- \* 26-27 oktober **Tienerweekend** "Hands together", er is nog plaats! <https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Tieners/tieners.php>
- \* Zaterdag 16 nov.: **Stille Dag** "Voor het feest zijn wij geschapen" <https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Stilledag/stilledag.php>
- \* 17-23 november: Ignatiaanse retraite = **VOL** 😊!! Dank de Heer!
- \* 6-8 december: **Stil Weekend** "Met Maria naar Jezus" <https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Weekend/weekend.php>
- \* 8 december: **Stille dag voor jongeren** aansluitend bij het Weekend. <https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Jongeren/jongeren.php>

Dit kunstwerkje was inspiratiebron voor verschillende gedachten...



Het leven is een bonte mengeling  
van lichte en donkere dagen.  
Soms dansen we lichtvoetig  
over een zonnestraal.  
Soms worden we meegezogen,  
de kolkende diepte in.  
Maar voorbij het duister  
is het LICHT... 

Het oog van de orkaan...

Wartoe inspireert het u 😊?

Hartelijke groet van ons allemaal,

Vader André Pierik, *Rachel, Bea,*  
Frank, Wendy, Yvonne

Ik denk: kracht en beweging  
vanuit de diepste kern; het licht  
in ieder van ons aanwezig.

MAAR DAT IS NIET HET ENIGE.  
WE ZIJN OOK BLIJ ALS WE HET  
MOEILIJK HEBBEN. WANT DOOR  
MOEILIKHEDEN LEREN WE OM  
VOL TE HOUDEN. EN DOORDAT  
WE LEREN VOLHOUDEN, WORDT  
ONZE GEEST STERK. EN  
DOORDAT ONZE GEEST STERK  
WORDT, LEREN WE OM STEEDS  
MEER OP GOD TE VERTROUWEN.  
ROMEINEN 5:3-4