



**MARTHE ROBIN-THORN**

les Foyers de Charité

RETRAITES EN GELOOFSVERDIEPING

Vriendendag zaterdag 14 september 2019

*'Foyer/christen zijn in een veranderende tijd'*

### PROGRAMMA:

**10.30u: Welkom voor een kopje koffie**



11.00u: Mee-veranderen met de veranderende tijd

12.00u: Broodjes+soep v.d. Foyer & gezellig samenzijn

13.30u: Marthe & de kerk van St. Bonnet

14.15u: Koffie & koekbuffet !

**15.00u: Feestelijke Eucharistieviering als afsluiting**



\*\*\*

Toegang is gratis; een bijdrage bij de  
deurcollecte wordt zeer gewaardeerd.

Mocht u in de gelegenheid zijn iets mee te brengen  
voor het **KOEKBUFFET**... We weten uit ervaring dat  
het kijken, proeven, genieten, recepten uitwisselen...  
veel bijdraagt aan de feestelijke familie-sfeer ☺



**Aanmelden liefst vóór vrijdag 6 september**

tel. 0475-562770 of via de link:

<https://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Jaaroverzicht/inschrijfvriendendag.php>

# Beste vrienden van de Foyer,

We zijn heel blij u uit te nodigen voor onze jaarlijkse Vriendendag die als thema heeft: *'Foyer/christen zijn in een veranderende tijd'*.

## Veranderingen...

Waarschijnlijk herkent u zich daar wel in. We leven in een tijd van grote veranderingen. Dat hebben we deze zomer kunnen ervaren door de extreem hoge temperaturen en de gevolgen die dat heeft voor ons mensen en nog meer voor het milieu. De klimaatsveranderingen tonen zich op pijnlijke wijze.

Ook onze samenleving is aan grote veranderingen onderhevig. Kleine wijzigingen maken dat duidelijk: we zeggen op een station niet meer "dames en heren" maar "beste reizigers" en rondom de openbare toiletten is er een discussie gaande om te komen tot "genderneutrale" toiletten. We zien het ook dichterbij. Werd vroeger bijna iedere katholiek vanuit de kerk begraven, nu is dat allang niet meer vanzelfsprekend.

Paus Franciscus bemoedigt de christenen om die veranderingen in de samenleving te onderkennen en te kijken hoe wij daar zelf in staan, of beter gezegd: hoe wij Jezus in die bewegende samenleving present kunnen stellen, met name daar waar Hij er niet meer zo echt toe doet. Jezus naar de "periferi" brengen.

## Ochtendprogramma

In de Foyer is iets moois gaande dat hierop inhaakt. Er is een nieuw initiatief geboren: de *"Alliance"*: mannen en vrouwen die zich diep in hun hart geroepen weten om het charisma van de Foyers te leven in verbondenheid (= alliance) met de Foyer van Thorn. Verenigd in gebed en onderling betrokken, sterken en steunen we elkaar om als christen te leven en – in de Foyer of op de eigen plek – Jezus bij de mensen te brengen.

Op onze vriendendag zal dit nieuwe initiatief gepresenteerd worden.



## Jesus bij de mensen brengen... hoe doe je dat?

Dat is een vraag die wij ons als Foyer ook stellen. Hoe kunnen wij ons mooie en rijke charisma dichter bij de mensen brengen? Velen zijn zich er niet van bewust dat de Foyer veel kan betekenen voor de moderne mens in deze veranderende wereld. Sterker nog: in een wereld die steeds meer worstelt met haar identiteit is het belangrijk dat wij als Kerk laten zien wat ons identiteit geeft, wat ons blij maakt en waar wij van willen getuigen. De schoonheid van de schepping, de rijkdom van de mens in zijn man-en-vrouw zijn, Gods bevrijdende aanwezigheid voor iedereen die zijn eigen plek zoekt... Hoe breng je dat bij de mensen? Ook daar willen wij in het ochtendprogramma bij stil staan.

## Middagprogramma

De wereld van vandaag heeft nood aan 'unieke mensen' (uniek in christelijk zin). Zij tonen hoezeer het geloof identiteit geeft en mens doet zijn. Wij zijn dan ook heel blij met het zaligverklaringsproces van **Marthe Robin**. Op dit moment lijkt er misschien niet zoveel te gebeuren en toch merk je in Châteauneuf heel concreet dat die zaligverklaring dichterbij komt. Er komen steeds meer mensen naar het huisje van Marthe en men bereidt zich voor op de grotere stroom die te verwachten is na haar zaligverklaring. Marthe Robin is een sprekend voorbeeld van iemand die heeft moeten worstelen om haar eigen plek te vinden en daardoor een getuige is geworden van hoe je ten diepste je identiteit vindt in God, in je doopsel!

## Kerk van Saint Bonnet

Paus Franciscus heeft bij zijn pauskeuze de naam aangenomen van de H. Franciscus die van God de opdracht kreeg: "herstel mijn kerk". Eerst vatte de H. Franciscus dat heel letterlijk op. Later werd echter duidelijk dat het om iets veel fundamenteler ging. Ook paus Franciscus heeft het verlangen dat de Kerk zich vernieuwt. En Marthe spreekt over een nieuw Pinksteren van de Kerk.

De **kerk van Saint Bonnet**, waar Marthe gedoopt is, is de voorbije jaren letterlijk en grondig 'hersteld'. Marthe Robin zal er na haar zaligverklaring worden begraven. Het kerkje wordt echter niet alleen de plek van haar graf, maar wil uitdrukking zijn van het geheim waar Marthe van leefde en



waarvan ze met heel haar persoon getuigenis gaf: de doop, het vormsel en de Eucharistie. Dit wordt er heel eigentijds uitgedrukt in diepe woorden en mooie afbeeldingen. We willen 's middags graag iets met u delen van dit bijzondere project rondom haar doopkerk.

## Mariabeeld

Leven in een veranderende wereld vraagt om vernieuwing. Soms ook heel basaal en materieel. Het Mariabeeld in de besloten hof valt langzaam uit elkaar en is helaas niet meer te restaureren. Er komt een mooi nieuw Mariabeeld met het kindje Jezus, gemaakt in een atelier van een nieuwe contemplatieve congregatie in Frankrijk. Een jonge dame is bezig een 'nis-huisje' te bedenken, zodat Maria straks meer beschut in de bloementuin haar intrek kan nemen. Mocht u een geldelijke bijdrage willen leveren voor dit vernieuwingsproject dan bent u daartoe van harte uitgenodigd 😊 (zie info hieronder\*)



## Doet u mee?

Foyer/christen zijn in een veranderende wereld: een uitdaging voor ons als gedoopten en als Foyergemeenschap. Hoe kunnen wij onze christelijke rijkdom dichterbij de mensen van vandaag brengen... We laten ons uitdagen. Doet u mee? U bent van harte welkom.

Een hartelijke groet van ons allemaal, en graag tot de 14<sup>e</sup>!

  
A. Pierik, Foyervader

 Rachel  Frank

 Yvonne  Bea

 Wendy

\*Uw eventuele bijdrage voor het Mariabeeld kunt u tijdens de Vriendendag in de daarvoor bestemde doos deponeren. Mocht u de 14<sup>e</sup> niet aanwezig kunnen zijn en u wilt toch deelnemen, dan kan dat via rek.nr NL68 INGB 0005 2389 30 t.n.v. Stichting Foyer de Charité 'Marthe Robin' Thorn m.v.v. **Mariabeeld**