



MARTHE ROBIN-THORN

les Foyers de Charité

RETRAITES EN GELOOFSVERDIEPING

Een rustplaats
voor hart en geest



PROGRAMMA

2017

Foyer de Charité 'Marthe Robin' Thorn

heet u van harte welkom!

Onze Foyer is een van de 75 gemeenschappen van de internationale katholieke familie van de Foyers de Charité. Gesticht door Marthe Robin en de priester Georges Finet, maken we deel uit van de Nieuwe Bewegingen in de Kerk. We zijn een lekgemeenschap van mannen en vrouwen met een priester, de Foyervader, en vormen samen een 'gezin' waarvan Maria de Moeder is (zie blz. 12-13).



Het is onze roeping en onze vreugde, in ons huis dagen aan te bieden van stilte, bezinning en geloofsverdieping voor alle mensen van alle leeftijden, gelovig of twijfelend, met welke achtergrond ook. Enige 'voorwaarde' is: een open hart.

Ons mooie huis met zijn stille kapel en lichte eetkamer, de grote tuin met fijne plekje om rustig te zitten of te wandelen en ook als de gemeenschap zelf staan volledig tot beschikking van de gasten, opdat de Foyer ook voor u werkelijk 'een rustplaats voor hart en geest' zal zijn.

Op de volgende bladzijden vindt u een overzicht van alle activiteiten waaraan u in het jaar 2017 kunt deelnemen. Voor verdere uitleg, informatie en wetenswaardigheden, zie vanaf blz. 7.

We zien er naar uit, u te ontmoeten!



JAARPROGRAMMA 2017

■ = Stille Dag, WE, Retraite

■ = Gezinnen, jeugd & jongeren

■ = Ander soort activiteit

Voor uitleg, aanvangstijden, richtprijzen zie vanaf blz. 7

1	27-29 jan.	Winterweekend Jongerenplatform Roermond zie http://jong-bisdomroermond.nl/event/winterweekend/
2	16 feb.	Stille Dag (donderdag) A. Pierik, foyervader Vrees niet
3	17-19 feb.	Gereserveerd Vlaamse tak Emmanuel
4	25-28 feb.	Carnavalsweekend , A. Pierik De beschaving van de liefde is mogelijk Van zaterdag 17.30 tot dinsdag na 't middagmaal. Carnaval ánders!
5	4 maart	Geloofsdag , Mgr. drs. J. Schröder HH Zélie en Louis Martin, ouders van Theresia van Lisieux, gidsen voor onze spiritualiteit
6	10-12 maart	Jongerenweekend , Foyer met Bisdom Roermond. Welke weg ga jij? Zie http://bisdom-roermond.nl/afdeling-jeugd-en-jongeren
7	17-18 maart	Gereserveerd Theologisch Instituut Rolduc (TIR)
8	25 maart	Stille Dag (zaterdag) A. Pierik Hoogfeest Maria Boodschap: Verheug u, de Heer is met u
9	29 maart	Gereserveerd parochie
10	30 maart- 2 april	Seminar: Een nieuw hart geef Ik u. Verzend leven - relaties verhelderen. Info/opgave: www.johannesheerd.nl
11	4 april	Gereserveerd echtgenotes diakens

12	8 april	Stille Dag (zaterdag) A. Pierik Liefhebben tot het uiterste toe
13	10-16 april	Retraite Goede Week , A. Pierik Liefhebben tot het uiterste toe
14	21-23 april	Stil Weekend , A. Pierik Word de unieke die God in je ziet Ook voor gezinnen , met eigen programma voor de jeugd
15	11 mei	Stille Dag (donderdag) Pastoor Peter Pierik De krachten van Pasen
16	15-21 mei	Retraite , A. Pierik Verheug u, de Heer is met u
17	24-27 mei	Kindergebedsschool , Foyer met vrienden. Voor kinderen van groep 4 t/m 8, zie blz. 10 Woensdag 17.00u-zaterdag 16.00u
18	3 juni	Gereserveerd Parochiegroep
19	12-18 juni	Retraite , A. Pierik In liefde heeft God ons voorbe- stemd zijn kinderen te worden
20	23-25 juni	Stil Weekend , A. Pierik Geloven: verblijven in het hart van God
21	1 juli	Stille Dag (zaterdag) A. Pierik God spreekt tot iedere mens
22	2-3 juli	Gereserveerd Navorming Jonge Priesters
23	5-9 juli	Retraite , A. Pierik TIR-studenten, ook open voor allen Van woensdag 17.30 (H.Mis) tot zondag 9.00u (andere prijs)
24	23-29 juli	Priesterretraite , Pater G. Wilkens S.J. Voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers. Van zondag 18u (brood maaltijd) tot zaterdag 9.00u



25	7-13 aug.	Retraite , A. Pierik Gezin: hart en centrum van de beschaving van de liefde Ook voor gezinnen , met eigen programma voor de jeugd
26	18-20 aug.	Stil Weekend , A. Pierik Liefde is... de fundamentele en aan- geboren roeping van elke mens
27	24 aug.	Stille Dag (donderdag) A. Pierik God maakt ons duidelijk wie we zijn
28	28 aug- 3 sept.	Retraite , Pastoor dr. B. Hegge Seminarie Rolduc, open voor allen Personen uit de 'Handelingen van de Apostelen': voorbeelden van geloof
29	8-10 sept.	Weekend voor echtparen , Foyer met Gerard en Elly van Meel Ontmoeting voor twee (zie blz. 9) Met eigen programma voor de jeugd
30	16 sept	VRIENDENDAG
31	18-24 sept.	Retraite , A. Pierik In God wordt de mens volledig tot wat hij is
32	30 sept.	Stille Dag (zaterdag) A. Pierik Jezelf volledig vinden door je oprecht te geven
33	7 okt.	Geloofsdag , Mgr. dr. J.W.M. Hendriks Maria's medewerking aan onze verlossing

34	13-14 okt.	Gereserveerd Theologisch Instituut Rolduc (TIR)
35	16-22 okt.	Retraite , Mgr. drs. J. Schröder Het Licht van het Geloof vernieuwt ons leven (encycliek paus Benedictus XVI en paus Franciscus)
36	26 okt.	Stille Dag (donderdag) A. Pierik Wat is het 'lot' van de mens in de wereld van vandaag?
37	28-29 okt.	Tienerweekend , Foyer met vrienden Voor tieners van 12-16 jaar, zie blz. 11
38	5-10 nov.	Retraite , Pater G. Wilkens S.J. Van zondag 18.30 tot vrijdag 9u (andere prijs)
39	16 nov.	Stille Dag (donderdag) A. Pierik Jezus Christus is dezelfde, gisteren en vandaag
40	19-25 nov.	Retraite , Paters W. Biemans en G. Wilkens S.J. Inleidingen in de geest van Ignatius (ca. 20 min.); daarnaast gelegenheid tot persoonlijke begeleiding. Van zondag 18u (broodmaaltijd) tot zaterdag 9.00u
41	1-2 dec.	Gereserveerd Theologisch Instituut Rolduc (TIR)
42	8-10 dec.	Stil Weekend , A. Pierik Liefde en verantwoordelijkheid
43	10 dec.	Stille Dag voor Jongeren , A. Pierik Liefde en verantwoordelijkheid
44	16 dec.	Stille Dag (zaterdag) A. Pierik Jezus, het heldere licht
45	26 dec. -1 jan.	Retraite , A. Pierik Jezus Christus: het nieuwe begin van alles Van 2e Kerstdag 17.30 tot Nieuwjaarsmorgen
46	31 dec.- 1 jan 2018	Oudejaars-aanbidding Van 21u tot middernacht, waarna we het Nieuwe Jaar ingaan met een Eucharistieviering. Graag even opgeven. Van harte welkom!

■ “KOM MEE NAAR EEN EENZAME PLAATS EN RUST DAAR WAT UIT”



■ Stille Dag / Stil Weekend

Ook last van een volle agenda? Dan valt het vaak niet mee om zelf een moment van rust en bezinning te creëren. Een Stille Dag/Weekend biedt u de kans om eens letterlijk uit uw dagelijkse drukte te stappen. Even op adem komen, de stilte op u laten inwerken. Tijd om bij uzelf te komen. En: tijd om te luisteren naar wat God u wil zeggen. U laten verrassen door een Woord van Hem dat in de stilte spreekt. De inleidingen helpen daarbij; de gezamenlijke vieringen met de gemeenschap ondersteunen het geheel. Nooit gedaan? Een mooie gelegenheid om eens aan de stilte te ‘proeven’!

“Om onvermoeibaar te kunnen geven moet je onophoudelijk putten uit de Unieke Schat van Liefde die je in God verborgen vindt.” M.R.

Stille dag voor Jongeren: Als je tussen de 18 en 30 jaar bent, en je wilt graag zo'n dag doorbrengen met leeftijdgenoten, kies dan **44** of als tussenstapje het bezinningsweekend **6** dat we samen met 't bisdom organiseren.

■ Hoezo stilte?

Stel: u heeft de stap gezet en komt naar de Foyer. We heten u welkom met een kopje koffie, u maakt kennis met het huis, de gemeenschap, de andere gasten... En als de 1e inleiding begint, dan gaat men 'de stilte in'. Dat wil zeggen dat de deelnemers onderling niet meer met elkaar spreken. Het van buiten rustig maken, om van binnen rustig te kunnen worden. Stilte is heerlijk, als je weer kunt 'horen' wat er leeft in je hart en je dichter bij jezelf komt. Soms is het droog, een stukje woestijn. Maar ook dat schept kansen, want als er niet zoveel 'afleiding' is, kan God weer aan het woord komen. God schreeuwt niet, Hij fluistert, 'de stilte van een zachte bries'... Het kan zijn dat er vragen boven komen, dat u een verhaal kwijt wilt of iets met iemand wilt delen. Weet dan, dat u altijd bij de Foyervader/predikant terecht kunt, of bij de andere leden van de gemeenschap. Zo'n persoonlijk gesprek verstoort de 'stilte' niet: het kan juist de innerlijke rust heel goed doen.



■ 6-daagse retraite in stilte

Deze retraite is als een diamant die talloze facetten van het geloof en van het leven als christen, doet schitteren. God ontmoeten als Vader, zien hoe de Geest werkt, Jezus aanraken in de Sacramenten, je samen Kerk weten met Maria als Moeder... In de afwisseling van inleidingen en stilte, persoonlijk gebed en gezamenlijke vieringen, de dagelijkse Eucharistie en Aanbedding, krijgt dat juweel steeds een andere gloed.

En dan zijn er nog de tijden 'tussendoor', van ergens rustig zitten met een kopje koffie of een wandeling door de tuin, momenten waarop de dingen plots 'op hun plaats vallen'... De retraite is een 'geheel', God spreekt ook tussen de regels door! Beetje bij beetje (her)ontdekt u hoe het geloof zin geeft ook aan úw leven. Voor jong en oud, beginners en 'gevorderden': een weldaad voor hart en geest!

Aanvang en vertrekpunt:

- *Stil Weekend*: van vrijdag 17.30 (18.00u broodmaaltijd) tot zondag 16.30u.
- *Stille Dag*: van 9.15u koffie (9.45u inleiding-Eucharistie-middagmaal) tot 17.00u.
- *Retraite*: van maandag 17.30 (18.00u broodmaaltijd) tot zondag na ontbijt en Eucharistie, rond 10.15u, tenzij anders aangegeven.

Dagindeling vindt u ter plekke, of op www.foyer-thorn.nl



24 Stilte voor Priesters

De speciale Priesterretraite - voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers - loopt van zondag 17.30 (18.00u broodmaaltijd) tot zaterdag rond 9u, zodat iedereen het weekend weer in de parochie kan zijn.

Priesters die een **persoonlijke stille dag** willen houden, zijn ook daarvoor van harte welkom. Graag even aanmelden/afspreken, een mail of telefoontje voldoet.

■ FOYER: PLAATS VAN ONTMOETING



■ Geloofsdagen en vriendendag

Als gelovige sta je vaak alleen. Het voelt soms wat eenzaam als je er niet zomaar met vrienden of familie over kunt spreken. Dan doet het goed, eens met anderen samen te zijn om het geloof te 'vieren'. Boeiende sprekers, kans om vragen te stellen, gezellige tafelgesprekken, feestelijke Eucharistie... Alles om met vreugde te beleven hoezeer we deel zijn van de grote familie van de Kerk!

5 + 33 Geloofsdag van 10.00 u (koffie) tot 16.30u. A.u.b. zelf een lunchpakket meebrengen (Foyer zorgt voor soep).

30 Vriendendag van 10.30u (koffie) tot 16u. Lunch wordt verzorgd door de Foyer.

29 Binnen het kader van 'ontmoeting' valt ook het **Weekend voor echtparen**, verzorgd in samenwerking met het echtpaar Gerard en Elly van Meel. Een tijd van geestelijke verdieping en dialoog, heel concreet met betrekking tot het huwelijks- en gezinsleven. Een weekend met HART voor een weg samen, of u nu pas getrouwd of een 50-plusser bent, de kinderen net het huis uit zijn, of u uw gouden huwelijk viert. Eventuele kinderen mogen meekomen (zie blz. 10).



■ GEZINNEN, JEUGD & JONGEREN

We zijn blij dat we met behulp van vrienden enkele gezins- en jeugdactiviteiten kunnen aanbieden. De Kerk en de maatschappij hebben behoefte aan jonge mensen met 'ruggengraat', die vanuit hun verbondenheid met de Heer hun steentje kunnen bijdragen aan de opbouw van de wereld. Het in een goede sfeer samen optrekken, de catechese, de ontmoeting met Jezus in Sacramenten en persoonlijk gebed, alles draagt bij aan een stukje menselijke en geestelijke vorming.

■ In het **Gezinsweekend 14** de **Gezinsretraite 25** en het **Weekend voor echtparen 29** is er voor de jeugd een eigen programma, aangepast aan hun leeftijd. Fijn als u zich bijtijds aanmeldt, dan kan het team des te beter het programma voorbereiden! Richtprijs voor de kinderen is 50% van die voor de volwassene (zie blz. 14)



14 Kindergebedsschool

Voor kinderen van groep 4 t/m 8.

In de kindergebedsschool laten we ons door de Bijbel helpen om naar Jezus te luisteren en met Hem te spreken. Want Jezus leeft! Hij spreekt tot ons. Hij ziet ons. We willen naar Hem kijken in de Eucharistie en bij Hem zijn als zijn vrienden. Vrienden van Jezus houden natuurlijk ook van spelletjes doen, samen zingen, knutselen en buiten spelen! Doe je ook mee?

37 Tienerweekend

Samen met leeftijdgenoten (12-16 jaar) eens een weekend op een leuke en creatieve manier met je geloof bezig zijn? Kom dan naar het tienerweekend in de Foyer!

Een greep uit de activiteiten: kennismakingsspel, DVD kijken & erover uitwisselen, samen zingen, de H. Mis viëren met eigen bijdragen door tieners (voorbeden maken, een lezing doen), inleiding door de Foyervader, momenten van spel en ontspanning, samen een Bijbelverhaal lezen, mooie gebedsmomenten... en nog veel meer ! Lijkt dit je iets? Meld je aan, je bent van harte welkom!



43 Stille dag voor Jongeren

Ben je tussen de 18 en 30 jaar? Denk je wel eens na over je leven? En over Jezus? En over... een leven mét Jezus? Dan ben je van harte welkom op de Stille Dag voor Jongeren! We verwachten jullie rond 9.15u: kennismaking, kopje koffie... En dan de stilte in: een gevulde stilte, met inleidingen die je in-leiden in het gebed, persoonlijke stille tijd om na te denken, Eucharistie om Hem te ontmoeten, warme maaltijd tot versterking van de inwendige mens, aanbidding van hart tot Hart ... tot 16.30u. Daarna is er voor iedereen een kop koffie/thee zónder stilte en kunnen de liefhebbers nog wat napraten. We ontvangen je graag!

Meer weten? mail@foyer-thorn.nl of tel. 0475-56 27 70

“Beste jonge mensen,
met de genade van God kunnen jullie
authentieke en moedige christenen
worden, getuigen van liefde en vrede.”
Paus Franciscus



Marthe Robin

Marthe Robin is een fascinerende persoon uit de twintigste eeuw. Deze Franse boerendochter, die van haar 18e tot aan haar dood op 78-jarige leeftijd aan bed gekluisterd was, heeft het leven van velen veranderd door haar troost, bemoeiding, inzicht en gebed.

Zij was een eenvoudige, innemende en directe ziel met een helder verstand, veel humor en een buitengewone intelligentie die haar tot een bijzonder mens maakten.

Na een jarenlange strijd tegen een ziekte die steeds meer bezit van haar nam, vond zij haar roeping in een van hart tot Hart verbonden zijn met Jezus. Zij werd één met Hem, tot aan het delen in zijn Passie en de tekenen van zijn wonden. Toen de ziekte haar belette te eten, kon ze enkel nog de Hostie tot zich nemen. Zij leefde letterlijk van de Eucharistie. Maria, 'mijn lieve Moeder', was in alles haar hulp en voorbeeld.

Marthe is op 7 november 2014 'Eerbiedwaardig' verklaard, omdat zij als christen de genade van haar doopsel ten volle beleefde. Nu is haar zaligverklaring door de Kerk nabij. (zie Franse site www.martherobin.com) (Boeken over Marthe en enkele van haar teksten/gebeden zijn in de Foyer verkrijgbaar.)

De Foyer de Charité

Marthe heeft samen met de priester Georges Finet in 1936 de Foyers de Charité gesticht: haarden van liefde, waar het licht van het Evangelie wordt geleefd en doorgegeven, met name door retraites in stilte. 'oases' waar mensen thuis kunnen zijn bij een gemeenschap, bij zichzelf en bij God.

Zending

Het onderricht van de Foyervader samen met het geloofsgetuigenis van de gemeenschap is een middel om de mensen bij God te brengen. Door de dagelijkse zorg voor huis, tuin, liturgie en alles wat nodig is, bereiden we de grond voor waarop God werkzaam kan zijn in het hart van de gasten.

Roeping

Lid zijn van een Foyer, is een echte roeping. We zijn gedoopten die willen leven als kind van God, en hebben 'ja' gezegd op de uitnodiging dit binnen deze gemeenschap



te doen. Onze gaven en talenten, geestelijke en materiële rijkdommen zetten we in voor de opbouw van het Foyergezin. Leven als de eerste Christenen - maar in het hier-en-nu!



Meeleven met ons - jouw uitdaging!

Voor jongeren van 16 jaar of ouder is er de mogelijkheid om een bepaalde periode met ons Foyergezin mee te leven en mee te doen met de activiteiten die we in ons huis organiseren. Je kunt bijv. in de vakantie een weekend - of week - de Foyer komen versterken. Samen zullen we niet alleen de dagelijkse dingen in en om het huis aanpakken, maar er is ook de gezelligheid van het 'gezin'. En natuurlijk is er het gemeenschapsgebed (Eucharistie, Aanbidding...) waarin je mag delen.

Mocht dit alles je iets zeggen... aarzel niet om contact op te nemen, we leren je graag kennen.



BIJDRAGE IN DE KOSTEN / RICHTPRIJZEN

Materieel gezien bestaat ons huis al 40 jaar dank zij het gratis werk van de Foyerleden, de hulp van vrienden en de financiële bijdrage van de retraitanten. Die bijdrage is hard nodig, want uw verblijf brengt kosten met zich mee en ook de veiligheidseisen en de algemene lasten worden steeds hoger. Tegelijkertijd gaan we er van uit dat ieder mens die dat verlangt, een retraite moet kunnen volgen ongeacht zijn financiële situatie. Daarom spreken we van 'richtprijzen', in de hoop dat velen van u een ruimere bijdrage leveren, zodat ook anderen de weldaad van een retraite kunnen ervaren. De kamers van 'De Boomgaard' zijn toegerust met douche en toilet. Wij menen voor die kamers iets meer te mogen vragen dan voor de kamers in de 'Oude Vleugel'.

Richtprijzen:	'Oude Vleugel'	'De Boomgaard'
Retraite*	€ 245,-	€ 265,-
Stil Weekend*	€ 90,-	€ 98,-
Stille Dag	€ 22,- (zonder kamer)	n.v.t.
Geloofsdag	€ 17,- (zonder kamer)	n.v.t.
Etmaal:	€ 45,-	n.v.t.
Retraite 23	€ 172,-	€ 187,-
Retraite 38	€ 205,-	€ 225,-
Kindergebedsschool	€ 63,-	n.v.t.
Tienerweekend	€ 23,-	n.v.t.

* Richtprijs kinderen en tieners 50%.
Lakenpakket (indien gewenst) € 8,-.

ANBI / giften

* Graag wijzen wij u erop dat giften voor de Foyer aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (ANBI-status).

* Weet u al dat tegenwoordig een periodieke gift volledig aftrekbaar is zonder dat u daarvoor een notariële akte hebt laten opstellen? Eis van de belasting is daarbij wel dat deze gift een looptijd heeft van minimaal 5 jaar. Zou u op die manier de Foyer willen steunen? Neem dan contact met ons op en wij sturen u een model-schenkingsovereenkomst die door de belastingdienst is goedgekeurd.

* Ook door andere soorten van giften, schenkingen, legaat of erfenis kunt u meehelpen om de schuld op onze nieuwe vleugel 'De Boomgaard' te verminderen.

Hartelijk dank voor uw gaven, die ons in staat stellen om ook in de toekomst retraites te blijven verzorgen!

**Betalen van giften kunt u overmaken op rekeningnummer
NL68 INGB 0005 2389 30 (BIC: INGBNL2A) t.n.v.
Stichting Foyer de Charité 'Marthe Robin' Thorn**

HOE BEREIKT U DE FOYER DE CHARITÉ 'MARTHE ROBIN' ?

Per openbaar vervoer vanuit:

- Weert: buslijn 73, uitstappen bij bushalte "Thorn Wal". U komt uit de richting Ittervoort.
- Roermond: buslijn 72 of 73, uitstappen bij bushalte "Thorn Wal". U komt uit de richting Wessem.

Per auto vanuit de richting:

- Eindhoven: A2 volgen tot voorbij Weert. Afslag Grathem/Thorn, rechtsaf. Na ca. 2 km bij de stoplichten linksaf. Het is dan nog ca. 1 km tot Thorn, u komt uit de richting Ittervoort.
- Maastricht: A2 volgen tot voorbij Maasbracht. Na de brug over de Maas afslag Wessem nemen, aan het einde rechtsaf. Weg volgen tot onder de snelweg door, dan direct rechtsaf. Verder steeds rechtdoor. Vanaf de tweede rotonde in Wessem is het nog ca. 3 km tot Thorn.

In Thorn volgt u de route zoals achterop is aangegeven:

Onderstaand formulier invullen, uitknippen en opsturen naar:
Foyer de Charité "Marthe Robin" - Onder de Bomen 2 - 6017 AL Thorn.
U kunt ook inschrijven via onze website: www.foyer-thorn.nl.



INSCHRIJFFORMULIER

Naam: dhr / mevr / priester / religieus(e)

Geboortejaar:

Beroep:

Straat en huisnr.:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Heeft u al eens eerder een Foyerretraite gevolgd? Ja / Nee

Ik verlang deel te nemen aan:

nr.

van

tot

Ik verkies een plaats in De Boomgaard / Oude Vleugel

Noodzakelijk dieet? Neemt u a.u.b. contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.



ENKELE PRAKTISCHE GEGEVENS

- Brengt u a.u.b. toiletartikelen, handdoeken en lakens mee? Laken-/dekbedpakket kan eventueel ook verstrekt worden tegen een vergoeding van € 8,00.
- Gelieve uw bijbel mee te brengen en evt. schrijfgerei.
- Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.
- Dagindeling vindt u op uw kamer of op de website.
- Het huis is rolstoelvriendelijk. Er zijn 2 MIVA-kamers.

DE FOYERS DE CHARITÉ IN DE WERELD



Foyer-centrum Châteauneuf-de-Galaure, www.lesfoyersdecharite.com

FOYER DE CHARITÉ 'MARTHE ROBIN'

Onder de Bomen 2

6017 AL Thorn

tel. 0475-56 27 70

Facebook:

Foyer de Charité 'Marthe Robin' Thorn



mail@foyer-thorn.nl www.foyer-thorn.nl