

Beste vrienden van de Foyer,

Wie had het vorig jaar met Kerstmis kunnen vermoeden dat wij in 2020 zo'n woelige tijd tegemoet zouden gaan. Bea die na een ernstige hersenbloeding in het verpleeghuis terecht kwam. Het schokkende nieuws rondom père Finet. De coronacrisis, waar we nog altijd midden in zitten. De ophef rond het boek van Koen de Meester over Marthe Robin...

We zijn in de Advent. Terwijl ik dit schrijf, is het licht op de adventskrans ontstoken. Met alles wat er in ons leven kan gebeuren in Kerk en wereld, is het geloof dat God een licht wil zijn een bemoediging en een houvast. Voor ons allereerst vanwege de vele hartverwarmende reacties die wij van u mochten ontvangen. Dat u als vrienden en oud-retraitanten uw vertrouwen in ons en in de Foyers hebt willen uitdrukken en bevestigen. Dat was echt een lichtpuntje in die moeilijk dagen.



* Bea...

In haar toch al kleine wereld was het voor Bea door corona vaak extra moeilijk en eenzaam. Gelukkig kunnen wij haar – ondanks de beperkingen – regelmatig bezoeken. Zijzelf is heel moedig. Ze is voor ons allen, vaak op een verrassende wijze, een vreugde en een kracht door haar humoristische en wijze opmerkingen.

* De coronapandemie

Daar zijn we ondertussen allemaal door getroffen. Het was dit voorjaar voor vele mensen een grote schok dat ons zoiets kon overkomen. We leven soms met betrekking tot onze gezondheid in een vanzelfsprekendheid die niet helemaal eerlijk is: we doen en laten alles wat we willen. Toch zijn en blijven we kleine en kwetsbare mensen in een gebroken wereld. Maar we hebben ons zo ingericht en afgeschermd dat we denken dat we altijd “veilig zijn.”

Dat is eigenlijk een niet zo christelijke gedachte, omdat we in feite zijn uitgenodigd om vanuit de kwetsbaarheid van ons mens-zijn de dynamiek van

ons doopsel te leven. Paus Franciscus spreekt er ons regelmatig op aan. Geen valse veiligheid koesteren maar juist open zijn voor de wereld en ons steentje bijdragen opdat God werkelijk mens kan worden in het alledaagse leven.

Het wonderlijke van de corona was dat, via een omweg, dit gestalte mocht krijgen in kleine menselijke gebaren. Gezinnen waren tijdens de lockdown meer aan huis gebonden en dat bracht soms een nieuwe en verassende verbondenheid met elkaar teweeg. De mooie getuigenissen van creatief nabijzijn bij mensen die door de corona extra zwaar waren getroffen, zoals mensen in ziekenhuizen en verpleegklinieken, was hartverwarmend. Het laat ons zien waar het eigenlijke hart van het leven ligt.

Is dat ook niet de diepe zin van onze retraites? Het stil maken in ons leven om de schoonheid van God, van onszelf en de anderen in Jezus vernieuwd te ontdekken. En daarin dan altijd opnieuw de uitnodiging te vinden, om die waarheid van ons doopsel – onze eigen roeping als kind van God – vernieuwd te leven en iets voor elkaar te willen betekenen juist in de kleine dingen van alledag. Dat was het verlangen van Marthe Robin, ook met betrekking tot de school die zij moest stichten. Zij zei: de kinderen moeten een stevige ruggengraad krijgen, zodat ze als echte volwassen christenen hun eigen plek in deze wereld kunnen innemen.

* Koen de Meester en zijn boek over Marthe Robin

Een jaar na zijn dood kwam het uit: “Marthe Robin, Mystica of hysterica”. Een pijnlijke titel. De inhoud van het boek was voor ons niet nieuw. Als theoloog was De Meester uitgenodigd geweest om aan het begin van het zaligverklaringsproces deel uit te maken van een groep van 28 experts die de zaak van Marthe zouden bestuderen. Hij heeft toen een vrij vernietigend oordeel gegeven met name over de geschriften van Marthe. Een prelaat uit Rome vertelde jaren geleden in Châteauneuf (zonder Koen de Meester te noemen) dat dit oordeel aanleiding had kunnen zijn om het zaligverklaringsproces te stoppen. Maar omdat er toen al zovele genaden waren rondom de persoon van Marthe, is er om een nieuwe studie gevraagd, die tot een totaal andere conclusie leidde.

Als reactie op het boek heeft Rome gezegd dat het niet is toegestaan dat een lid van een onderzoekscommissie zelfstandig dingen naar buiten brengt die deel uitmaken van het geheel van het zaligverklaringsproces. Zij heeft ook bevestigd dat hetgeen De Meester schrijft allemaal toen al bekend was, maar dat de commissie op basis van de getuigenissen van de overige experts tot een

andere conclusie is gekomen: Het leven van Marthe is authentiek en zij was heldhaftig in het leven van de goddelijke deugden.

Marthe zelf heeft nooit gesproken of iets opgeschreven met de intentie dat het zou worden gepubliceerd. Bovendien is zij niet eerbiedwaardig verklaard vanwege haar geschriften of de bijzondere fenomenen rondom haar persoon. Zij is eerbiedwaardig gesproken omdat zij zó met de genade van haar doopsel heeft willen en kunnen meewerken, dat zij in haar leven de christelijke deugden op een heldhaftige wijze vorm heeft gegeven.

Wij zijn heel blij met de reactie uit Rome, vooral omdat wij het verlangen hebben dat de waarheid gediend wordt. Marthe heeft zich altijd klein en kwetsbaar geweten, maar wist zich door God uitgenodigd om de weg te gaan die Hij van haar vroeg, zoals dat voor ieder van ons geldt. Ook al gaat dit soms via wegen die wij zelf nooit konden vermoeden.

* Coronaproof

Een van die onvermoede wegen is corona. Wij hadden als Foyer verscheidene nieuwe initiatieven voor 2020. Verschillende ervan zijn vanwege de lockdown niet door kunnen gaan. Na veel denkwerk en gepuzzel zijn we uiteindelijk sinds juni “coronaproof” open. We ontvangen maar 15 gasten om de anderhalve meter te kunnen garanderen. Dat is natuurlijk jammer. Het maakt ons extra kwetsbaar zoals Marthe Robin. Wij hebben echter mogen ervaren dat in die kwetsbaarheid ook een kracht ligt. Onze activiteiten zijn druk bezocht en de mensen zijn allemaal blij en tevreden hoe wij onze stille dagen, weekenden en retraites in deze coronatijd vorm geven. Het resultaat is dat wij voor alle activiteiten tot en met de Kerstretraite “volgeboekt” zijn en dat er zelfs mensen op een wachtlijst staan.

* Jaarprogramma 2021

In vertrouwen hebben wij dan ook met enthousiasme een nieuw programma gemaakt voor 2021. Marthe vond het belangrijk dat de Foyers iets moois en goeds brengen voor de wereld van vandaag. We zijn blij met een aantal nieuwe predikanten en met de variatie aan activiteiten die wij u kunnen aanbieden. Dat velen van u de moed mogen vinden om in 2021, ondanks de corona, tijd te maken voor de Heer.

Natuurlijk bidden wij ook voor alle slachtoffers van de corona en hopen wij samen met u dat er spoedig een wending ten goede mag komen.

* Dank!

Het heeft ons geraakt dat we u ook dit jaar weer mochten ervaren als 'vrienden van de Foyer'. Hartelijk dank voor de vele extra giften vanwege de corona! Mooi dat u ook in die geest met ons meedenkt en geeft want wij beginnen het financieel natuurlijk wel echt te merken. Ondanks dat heeft het Bestuur geopperd om de prijzen in 2021 niet te verhogen, als een bemoediging voor zovelen die financieel onder corona te lijden hebben. Wij stemmen daar van harte mee in! Daarentegen hebt u in de sponsorbrief kunnen lezen van onze plannen om binnenkort de Oude hal op te knappen... We zijn blij dat we ook daar op uw steun mogen rekenen.

Dankbaar zijn we ook voor de vrienden die regelmatig een helpende hand toesteken en het daardoor mogelijk maken dat de verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden.

Helaas hebben wij onlangs afscheid moeten nemen van Mien van der Vight die samen met haar man zovele jaren een steun en toeverlaat was voor ons huis (en onze tuin!). We wensen Lei en de kinderen heel veel sterkte toe.

* We zijn bijna aan het einde van 2020.

Het is een woelig jaar geworden, ik denk voor ieder van ons. Maar het licht op de Adventskrans brandt. We gaan niet alleen. Hij gaat met ons mee, in het mooie maar ook doorheen het moeilijke van ons leven. Marthe Robin heeft dat zelf zo diep mogen ervaren. Dat wij ons dan ook zoals Marthe aan die Heer toevertrouwen. Nemen wij Maria bij de hand, die van dat geloof een uitmuntend voorbeeld is en ons bemoedigt: "doe maar wat Hij u zeggen zal."

In de hoop velen van u voor een van onze activiteiten te mogen ontmoeten, wensen wij u allen **Zalig Kerstfeest en veel Zegen voor 2021**



A. Pierik, Foyervader

Frank
Rachel

Gyonne 

Wendy
ook namens *Bea*

In verband met corona zal de OUDEJAARSAANBIDDING dit jaar plaatsvinden in 'besloten kring', d.w.z. de 15 retraitanten en de gemeenschap. Helaas, meer plaats is er niet 😞! We bidden ook voor u en al uw intenties 😊! *De Foyer*

Voor eventuele giften: NL68 INGB 0005 2389 30 t.n.v. St. Foyer de Charité Thorn