

t&m Foyer de Charité Thorn **Engelen van de Heer**



En-ge-len van de Heer, be-scherm ons op de we-gen van het le-ven.



En-ge-len van de Heer, ge-leid ons op de lan-ge weg naar God.



En-ge-len van de Heer, wan-neer het kwaad ons toe-lacht, houd ons te-gen.



En-ge-len v. d. Heer, en trek ons mee in 't zin-gen van Godslof. God_ lof!



Verhaal achter het lied...

2 Oktober: feest van de Engelbewaarders,
ook die van u! en die van mij 😊
Denken we aan hen, die dag (of alle dagen...)?
Zij denken alle dagen (en nachten) aan ons!

Uit de psalm:

Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te beschermen

Morgengebed:

Engel van God, die mijn bewaarder zijt,
aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwt,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.

Ward Poppe:

Engel, houd mij zachtjes tegen
als ik insla kwade wegen...

Zingen we met alle Engelen:

Heilig, heilig, heilig...
God is UNIEK! Hem zij alle lof!

(En vergeet niet op het eind weer in die lagere toonsoort terecht te komen,
anders zingt u steeds hoger... hemelhoog 😊!)

Yvonne