

Heilig... al zijn HEILIGEN 99

t&m Foyer de Charité Thorn



Ref. Hei - lig, hei - lig, hei - lig de Heer! Hei - lig, al zijn hei - li - gen!



Hei - lig, heel het he - mel - se Hof! Al - le - lu - ia, U zij lof!



Hei - lig, hei - lig, hei - lig de Heer! Hei - lig, al zijn hei - li - gen!



Hei - lig, heel het he - mel - se hof! Al - le - lu - ia, U zij lof!



U - niek, u - niek, u - niek is Hij. U - niek, u - niek, u - niek zijn zij.



U - niek, u - niek, u - niek zijn wij die met Hem door 't le - ven gaan.



U - niek, u - niek, u - niek is Hij. U - niek, u - niek, u - niek zijn zij.



O hei - li - gen, kom, sta ons bij om die Weg te kun - nen gaan.

Verhaal achter het lied...

1 november:

Allerheiligen! Hoogfeest!

Op die dag gedenken we al de bekende en onbekende mensen die in de hemel zijn.

Vieren we feest met 'geheel het hemelse hof'
en delen we even in hun vreugde 😊!

Heilig, dat is 'apart gezet', éinig, UNIEK

In de hemel is geen 'eenheidsworst, zeker niet!

God is dé Unieke.

En wij, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis,
zijn daarom niet identiek, maar juist óók uniek!

En ieder gaat zijn eigen, heel unieke weg,
met God en met de heiligen die al aangekomen zijn.

O heiligen, kom sta ons bij om die Weg te kunnen gaan!

Wat heerlijk, om straks samen met hen

Hem lof toe te zingen!

Alleluia, U zij lof!

Yvonne

