

In de stilte van de morgen 73

Bron ref. Marthe Robin / t&m Foyer de Charité Thorn

rustig: C Am

1. In de stil-te van de mor-gen kniel ik voor het al-taar neer,
 2. In de stil-te van de mid-dag, in Gods won-de-re na-tuur,
 3. In de stil-te van de a-vond, als je al de ster-ren ziet,

Dm G Dm G⁷

1. breng mijn vreug-de en mijn zor-gen daar bij on-ze lie-ve Heer.
 2. daar ont-lui-ken al-le bloe-men op zijn woord, zo rein en puur.
 3. denk dan eens: zijn ook zo tal-rijk on-ze ze-ge-nin-gen niet?

C

1. Weer een nieu-we dag be-gint en ik her-in-ner mij een
 2. En dat Woord is Vlees ge - wor - den; uit de wol-ken klonk een
 3. Het is goed de Heer te dan - ken en: ge - lo - ven wij in

Am Dm G C

1. stem: "Doe maar wat Hij u zal zeg-gen" ... luis-ter naar Hem...
 2. stem: "'t is mijn Zoon, de Wel-be-min-de, ...luis-ter naar Hem..."
 3. Hem, want: "Hij spreekt Gods ei-gen woor-den." ...luis-ter naar Hem...

vlot: C Am F Dm G G⁷ C

Ref: O Ma - ri - a, goe - de Moe - der, geef aan mij en geef aan al-len,

C⁷ A A⁷ Dm F G G⁷

om de waar-de te be-grij-pen van de stil-te waar-in men God ho-ren kan.

C Am F Dm G G⁷ C C⁷

Leer me uit de stil-te ha-len, al-le goeds dat zij be - vat:

A A⁷ Dm F G

groot-heid, heil-lig-heid en godd' lijks; leer me zwij-gen om te luis - 'tren

G⁷ C F C (G)

naar de eeu - wi - ge wijs - heid.

Verhaal achter het lied...

6 augustus:

Feest van de Gedaanteverandering van de Heer.

Jezus, van binnenuit in het volle licht.

En de stem van de Vader weerklinkt:

Dit is Mijn veelgeliefde Zoon, luister naar Hem...

Of zoals Maria in Kana zei: Doe maar wat Hij u zeggen zal.

Of in Joh. 3,34: Hij spreekt Gods eigen woorden...

God spreekt.

Wij worden uitgenodigd te luisteren...

Hoe luisteren?

Marthe Robin zegt: in de STILTE waarin men God horen kan...

Moeilijk?

Maria heeft het begrepen...

Ze luisterde naar de Engel,
naar de ingevingen van de Geest,
naar de herders,

naar wat Jezus sprak en deed.

Ze bewaarde alles in haar hart en overwoog het bij zichzelf.

Ze nam tijd om stil te zijn.

Zij kan het ons leren: uit de Stille alles te halen

wat zij bevat aan grootheid, heiligheid en goddelijks.

Luisteren naar de Goddelijke Wijsheid.

En zo van uw leven een gebed maken.

'Uw leven is waard, wat uw gebed waard is'. MR

Graag uw gebed voor de Stille Retraite van deze week!

We brengen ook u in stilte bij de Heer...

Yvonne