

Goede Vrijdag.

Gij zijt dus toch Koning? – Ja, Koning ben Ik. (Joh. 18,33)

Ja, Heer, U bent de Koning der koningen.

U heerst over alle heerschappij (Ester 13,17)

Ze vlechten een kroon van doornen en zetten U die op. (Mt. 27,28)

U laat ze begaan.

Uw Koningschap is niet van deze wereld.

U regeert vanaf het kruis.

U regeert in eeuwigheid.

U regeert in volle glorie!

Maar wat betekent dat voor mij,
als ik U niet zou toelaten in mijn eigen leven?

Heer, wees de Koning van mijn hart...



1. Ko - ning der ko - nin - gen, Heer - ser der heer - sers,
2. Ko - ning met door - nen - kroon; Ko - ning in glo - rie,



1. Ko - ning en Heer van het heel - al.
2. Ko - ning der ar - men, Vre - de - vorst;



1. Ko - ning van barm - har - tig - heid, die re - geert van - af het kruis;
2. God van al wat le - ven heeft, die re - geert in eeu - wig - heid;



Heer, wees de Ko - ning van mijn hart.

Heer, wees de ...

Ko - ning van mijn hart.