

Thorn, oktober 2023

## Beste vrienden van de Foyer,

Wat is er toch een hoop droefheid in de wereld... Spiralen van geweld, niet alleen ver weg, maar ook aan de grens van Europa... Natuurrampen en geen toegang voor hulporganisaties of te weinig hulpmiddelen... En zoveel klein onheil en grote onrust om ons heen. Om moedeloos van te worden. Maar toen viel mijn oog op wat uitspraken van Marthe Robin:

"Je moet niet blijven steken in moedeloosheid,  
je moet opstaan en je toevlucht nemen tot onze Moeder Maria."  
want...

"Als de geestelijk ontwrichte wereld zich in het ongeluk stort, dan is dat voor een groot deel omdat er te veel drukte is en niet genoeg gebed, te veel actie en niet genoeg aanbidding, te veel werk en niet genoeg geestelijk leven... niet genoeg bovennatuurlijke geest."  
dus...

"Het gebed is enorm belangrijk! Laten we bidden: gebed van het hart voortdurend, het mondgebed van tijd tot tijd. Jezus zelf heeft ons de formule geleerd: het Onze Vader, zo kort en zo volledig."  
meer nog...

"Het gebed is een tot onze beschikking gestelde apostolaatskracht. Als er iets beters voor ons was dan het gebed, dan zou onze Heer het ons geleerd hebben, maar Hij heeft onderwezen en beveelt ons vooral aan: te waken en te bidden [...]. Dat ons leven dus een leven in gebed zij!  
"Of u eet of drinkt, of u werkt of rust" zei Sint Paulus, "doe alles tot de Eer van God", hetgeen zeker wil zeggen: biddend."

Ja, laten we bidden! Voor Oekraïne en Rusland, Israël en Palestina, voor alles waar het journaal en de kranten ons deelgenoot van maken. Laten we ook bidden voor de Synode. Hoe mooi, dat de Heilige Geest daar de ruimte krijgt om te werken, opdat we als Kerk 'niet de wanorde bevorderen, maar de weg gaan van de waarheid en van wat juist is', zoals het gebed voor de Synode zegt.

# Een paar nieuwsflitsen uit de Foyer

## De vriendendag,

...begin september, was een mooie en gezellige bijeenkomst. 's Morgens gaf vader Pierik een inleiding, 's middags waren er workshops: vader Pierik over Marthe, Frank over de geschiedenis van ons huis (met veel oude foto's!), Yvonne creatief mediteren met de psalmen (pastelkrijt) en diaken Bert Venner een rondleiding buiten, om te zien wat er groeit en bloeit rond de foyer. De dag was bijna te kort 😊 en de afsluitende Mis was een echte viering uit dankbaarheid!



## Retraites:

We hebben de laatste tijd verschillende mooie groepen gehad, met ook mensen die voor de eerste keer kwamen. Komende woensdag, voor de Retraite XS (met extra stilte, d.w.z. 2 inleidingen per dag) ligt heel De Boomgaard (nieuwbouw) al vol! De getuigenissen bemoedigen ons steeds weer in onze roeping. Want het is zó mooi, te mogen bijdragen aan hoe God in het hart van de mensen werkt! We zouden het jonge mensen gunnen dat te mogen ontdekken en er 'ja' op te zeggen! Klein voorbeeldje:

Onderweg naar de Foyer was ik erg verdrietig.  
Ik wilde Christus beminnen maar twijfelde of ik wel tot beminnen in staat ben. In een gesprek zei Vader Pierik:  
"Christus weet allang dat we Hem onvolkomen beminnen,  
maar je bemínt Hem wel!"  
Die opmerking heeft me bevrijd!  
Nu durf ik weer krachtig en  
met heel m'n hart te zeggen: "Heer, ik houd van U!"



**Tieners:** 6-8 oktober was er weer een tienerweekend, voor 't eerst twee volle dagen i.p.v. de gebruikelijke 24 uur. We zijn dankbaar om het geweldige team, om het enthousiasme van de tieners bij de spellen en om hun ingetogenheid in de kapel. Voor verschillenden is het een voortzetting van de Kindergebedsschool. Je kon dan ook horen: "Ik kom hier al vanaf groep 3". En

iemand die we kennen van de gezinsretraites gaf als antwoord: "Ik al vanaf groep nul!" 😊 Dat er ook zijn die doorgroeien naar leiding is helemaal mooi! De Foyer maakt blijkbaar echt deel uit van hun leven als christen.

**Mgr. Dubost**, momenteel namens Rome het hoofd van de Foyers, wil elke Foyer en elk Foyerlid persoonlijk leren kennen. Daarvoor was hij onlangs ook 2 dagen in Thorn. Het was een prettige bijeenkomst met hartelijke gesprekken. Toen we hem vroegen hoe het komt dat Rome zoveel belang stelt in de Foyers dat ze geen moeite sparen om ons te helpen, antwoordde hij: "Op de 1<sup>e</sup> plaats om Marthe... en ten 2<sup>e</sup> omdat er in de Foyers zoveel goede dingen gebeuren." Mooi toch?!



**Energie:** beetje minder mooi is onze energie-rekening. Tegenwoordig bij contract een voorschot van € 10.000,- per maand! We zoeken oplossingen...

## Komende activiteiten:

Helaas kunnen we geen reclame meer maken voor de Retraite Ignatiaanse stijl, die zit echt 'vol' 😊! Maar daarna...

**16 november 2023 (donderdag): Stille dag** o.l.v. foyerpriester André Pierik  
"Gemeenschap durven leven in kwetsbaarheid."

<https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stille-dag>

**26 november 2023 (zondag): Stille dag voor jongeren**

Een interessante en vernieuwde activiteit: zie flyer onderaan en apart!

Kent u jongeren voor wie deze Stille Dag een geweldige ontdekking zou kunnen zijn? Nodig ze uit / stuur bijgaande flyer door!

<https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/jongeren>

**Laat jij je uitdagen om een graadje dieper te gaan?**

**STILLE DAG VOOR JONGEREN**

**Iets tussen jou en God én samen!**  
**Met workshops en uitwisseling...**

**VOOR WIE ?**  
Iedereen tussen 17 en 30 jaar

**WANNEER ?**  
Zondag 26 november 2023

**TIJD ?**  
Van 9.15 (9.45 1e inleiding) tot 17.00u

**WAAR ?**  
Foyer de Charité 'Marthe Robin'  
Onder de Bomen 2, 6017AL Thorn

**KOSTEN ?**  
Richtprijs € 27 ; Studenten € 20

**INFO ?** mail@foyer-thorn.nl / tel.0475-562770

**INSCHRIJVEN ?** Zie [www.foyer-thorn.nl](http://www.foyer-thorn.nl)




1 - 3 december 2023: **Stil weekend** o.l.v. foyerpriester André Pierik  
"Met Maria en Jozef je invoegen in het geheim dat Jezus is."  
<https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stil-weekend>

16 december 2023 (zaterdag): **Stille dag** o.l.v. foyerpriester André Pierik  
Titel idem. <https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stille-dag>

26 december 2023 - 1 januari 2024: **Retraite** o.l.v. foyerpriester André Pierik  
Van 2e Kerstdag 17:30 uur tot Nieuwjaarsmorgen. Titel idem.  
<https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/retraite>

En dan is het alweer 'volgend jaar' 😊!! De planning is ongeveer rond, we beginnen aan de folder. U hoort weer van ons!

**Pareltje van Bea:** Dag Bea, hoe gaat het met u? - *Zoals u ziet...*  
En wat zie ik dan? - *Dat wat voor u staat...*

**Een hartelijke groet van ons allemaal, en graag tot binnenkort!!**

Vader André Pierik, Rachel, Frank, Wendy, Yvonne... en Bea

[mail@foyer-thorn.nl](mailto:mail@foyer-thorn.nl) - [www.foyer-thorn.nl](http://www.foyer-thorn.nl)

aan- of afmelden voor deze vriendenbrief? <https://www.foyer-thorn.nl/contact>