



Beste vrienden van de Foyer,

We schrikken, dat het al zó lang geleden is dat u nog wat nieuws van ons hebt gekregen 😞! Daar gaan we gauw iets aan doen 😊

Corona...

daar zijn we – God zij dank! – als gemeenschap nog altijd goed doorheen gekomen en ondertussen zijn we bijna allemaal volledig gevaccineerd. In huis blijven de regels van afstand, mondkapjes en hygiëne nog gelden, geeft niet, we zijn er ondertussen aan gewend, en beter voorzichtig dan besmet. Wel jammer dat we dus nog altijd maar 15 gasten kunnen ontvangen... maar wel bijna altijd ‘vol’ 😊

Digitale ontmoeting...

Verschillende Stille Dagen werden vervangen door een Stille Middag via Meet (inleiding, aanbidding en rozenhoedje). Iemand getuigde over haar verrassende ervaring hiermee:

“Bij de stille aanbidding dacht ik wel met heimwee terug aan de ‘echte’ bijeenkomsten en even bekwam me de gedachte dat een digitale versie toch maar een schim van een echte is.



Toch vond ik snel een antwoord op die wat neerbuigende kijk, toen ik me het verhaal van de bloedvloeiende vrouw herinnerde.

Door slechts de zoom van Jezus' kled aan te raken verkreeg ze alle genade die een meer rechtstreekse ontmoeting had kunnen bieden.

Misschien, zo durf ik te denken, is zo'n digitale ontmoeting wel te vergelijken met het aanraken van de zoom van het kled van Jezus: het lijkt maar een fractie van wat het echt zou moeten zijn, maar de hemelse wiskunde slaagt er toch probleemloos in om een fractie tot een geheel te verheffen, of anders gezegd: om een digitale ontmoeting even genadevol te maken als een fysieke 😊”

Tuin...

Dank zij de toen koele weken hebben we héél lang plezier gehad van de tulpen en andere voorjaarsbloemen. Nu is de combinatie van warmte en nattigheid zéér groeizaam. Leuk voor de bloemen en de groenten – minder interessant voor 't onkruid 😊



Mocht iemand zich geroepen voelen om eens een dag de handen uit de mouwen te steken: in de tuin is altijd iets te doen!



En tijdens de retraites... is er veel te genieten 😊 !!

De Kinder-Gebeds-School...

was een uitzondering op de 15-gasten-regel: kinderen mogen immers dichter bij elkaar zitten! Ondanks de extra regeltjes was het een feestelijk gebeuren waar God bij momenten tastbaar aanwezig was. Een ouder:

“Bedankt dat jullie God de gelegenheid hebben gegeven tot hun hart te spreken, ons kind heeft een ware Godservaring gehad, en is er vol van! Wij zijn ervan onder de indruk...”



Deelnemer: “Jullie moeten hier een internaat beginnen!
...maar dan wel met langere weekenden.” 😊

Les Foyers de Charité...

Omdat door corona de Algemene Vergadering van de Foyers niet door kon gaan, kwam men in regio's samen, 'live' of via zoom, om zo de komende Assemblée te kunnen voorbereiden. De verantwoordelijken van Europa kwamen bijeen in Tressaint (Bretagne). Er is dankbaarheid om de vreugde van het weerzien, de grote openheid waarin al het positieve en negatieve gezegd en gedeeld kon worden, en het feit dat – ondanks de moeilijkheden van de tijd – het charisma van de Foyers leeft!

Lied voor u!...

voor wie af en toe nog eens een foyerialiedje wil horen of meezingen:
<https://www.foyer-thorn.nl/muziek>



Programma...

Verschillende activiteiten durven we bijna niet meer bij u aan te bevelen (tenminste: niet om u uit te nodigen, wél om uw gebed te vragen 😊!) omdat ze al ongeveer 'vol' zijn... U kunt zich toch inschrijven: als er geen plaats meer is, dan vragen we u of u op de wachtlijst wil, er zijn regelmatig ook afmeldingen... Zo hebben we veel mensen alsnog blij kunnen maken.

Op het ogenblik zijn er vooral nog plaatsen voor het **Stil Weekend van 20-22 augustus**, het **Stil Weekend van 1-3 oktober met pastoor Marc Heemels**, en de **Retraite 'Light' 20-24 oktober** Van harte aanbevolen 😊

TIP: WILT U ZICH ERGENS VOOR INSCHRIJVEN, DOE DAT DAN ZO VROEG MOGELIJK!

Zo gauw corona het toelaat, zullen de **Stille Dagen** en de avonden **Stop&Relax** ook weer doorgaan. Op de website vindt u altijd de laatste informatie: <https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/jaaroverzicht>

We zullen u graag weer ontmoeten!!

Een hartelijke groet aan u allen, en in gebed verbonden,

Vader A. Pierik, *Rachel*, **Frank**, *Wendy*, *Yvonne (en Bea!)*

P.S.

**Zojuist zagen we de verschrikkelijke
overstromingen in verschillende delen van
ons land en de omringende gebieden.
We bidden mee voor de getroffen!**

**Hier valt het tot nu toe nog mee:
we hebben enkel wat plantenbakken
uit de regen hoeven halen...**



Foyer de Charité 'Marthe Robin'; Onder de Bomen 2; 6017AL Thorn
tel. 04756 562770 ; mail@foyer-thorn.nl ; www.foyer-thorn.nl

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? <https://www.foyer-thorn.nl/Meer/Contact/rpl.php>