

Een rustplaats voor hart en geest

PROGRAMMA 2025



MARTHE ROBIN-THORN

les Foyers de Charité

RETRAITES EN GELOOFSVERDIEPING

Foyer de Charité 'Marthe Robin' Thorn

heet u van harte welkom!

Ziehier onze Foyer: een gemeenschap van vrouwen en mannen waaronder een priester. Maria is onze geestelijke Moeder. We maken deel uit van de wereldwijde familie van de Foyers de Charité en horen bij de Nieuwe Bewegingen in de Kerk.

Het is onze roeping, mensen bij God te brengen. Daarom bieden we in ons ruime en lichte huis dagen aan van stilte, bezinning en geloofsverdieping voor mensen van alle leeftijden, gelovig of twijfelend, met welke achtergrond ook. Enige 'voorwaarde' is: een open hart. In deze brochure vindt u een overzicht van alle activiteiten waaraan u in 2025 kunt deelnemen.

"Het schone huis, de rustgevende tuin, het heerlijk eten, de muziek, mooie vieringen... Alles heeft mij geholpen om dichter bij God te komen!"

We hopen dat de Foyer ook voor u 'een rustplaats voor hart en geest' zal zijn en zien er naar uit, u te ontmoeten!

 **MARTHE ROBIN-THORN**
les Foyers de Charité
RETRAITES EN GELOOFSVERDIEPING



Frank



Rachel



André Pierik
foyerpriester



Yvonne



Wendy

JAAROVERZICHT 2025

		blz.	
feb.	13	Stille Dag	4
	17-23	Retraite XS (eXtra Stille)	6
mrt	1-4	Carnavals-3-daagse	5
	8	Stille Dag	4
	14-15	Gereserveerd TIR	
	26-30	Retraite XS (eXtra Stille; korter)	6
april	12	Stille Dag	4
	14-20	Retraite Goede Week	6
	23-26	Bid&Werkdagen	9
mei	15	Stille Dag	4
	16-18	Stil Weekend	5
	28-31	Kindergebedsschool	8
juli	2-6	Retraite (korter) spiritueel B. Hegge (TIR)	7
	11-13	Stil Weekend pater Juan van Eijk	5
	20-26	Priesterretraite Pater Lindeijer	7
aug.	2	Stille Dag	4
	4-10	Retraite	6
	22-24	Stil Weekend	5
	27-30	Bid&Werkdagen	9
sept.	2-9	Retraite (met seminarie) B. Hegge	7
	20	Stille Dag	4
	22-28	Retraite XS (eXtra Stille)	6



okt.	2	Stille Dag	4
	3-5	Stil Weekend met Past. M. Heemels	5
	10-12	Tienerweekend	8
	17-18	Gereserveerd TIR	
	22-26	Bid&Werkdagen	9
nov.	8	Stille Dag	4
	9-15	Retraite Ignatiaanse stijl	7
	28-29	Gereserveerd TIR+vv.	
	30	Stille Dag voor Jongeren	8
dec.	5-7	Stil Weekend	5
	13	Stille Dag	4
	14-15	Gereserveerd navorming priesters	
	26 dec-1 jan.'26	Kerstretraite	6

STILLE DAGEN

Even er uit, even rust. Tijd om bij de Heer te zijn en ook om bij jezelf te komen. Luisteren naar de stilte. Je laten verrassen door een Woord van God dat in de stilte spreekt. De inleidingen helpen daarbij; de gezamenlijke vieringen met de gemeenschap ondersteunen het geheel. Inleider: *André Pierik, foyerpriester*

- 13 feb. do: Ontmoetingen met Jezus
- 8 mrt. za: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus (encycliek Dilixit nos)
- 12 april, za: De kracht van Jezus hart (encycliek Delixit nos)
- 15 mei, do: Maria's moed
- 2 aug. za: Een ontmoeting met de Heer
- 20 sept. za: Jezus zet vrij
- 2 okt. do: Het hart van Jezus is de levende kern van de eerste verkondiging (encycliek Dilixit nos)
- 8 nov. za: Met de evangelist Lucas naar Jezus kijken
- 13 dec. za: Hij zet ons vrij

Vanaf 9.15u (koffie) tot 17.00u.
(9.45u inleiding - Eucharistie - warme maaltijd)
Richtprijs € 30,-

Hoezo stilte?

Bijna alle foyer-activiteiten zijn 'in stilte'. Na een kopje koffie, kennismaking en een eerste inleiding, gaat u 'de stilte in' en spreekt u niet meer met de andere deelnemers. U maakt het van buiten rustig, om van binnen rustig te kunnen worden.

Stilte is heerlijk, als je weer kunt 'horen' wat er leeft in je hart. Zo kom je dichterbij jezelf en ook dichterbij de Heer. Soms is het dor, een stukje woestijn. Maar ook dat schept kansen, want als er niet veel 'afleiding' is, kan God weer aan het woord komen. God schreeuwt niet, Hij fluistert, 'de stilte van een zachte bries'...

En als er vragen boven komen, u een verhaal kwijt wilt of iets met iemand wilt delen? Dan kunt u altijd bij de foyerpriester/predikant terecht of bij de andere leden van de gemeenschap. Zo'n persoonlijk gesprek verstoort de 'stilte' niet: het kan juist de innerlijke rust heel goed doen.

Bij de richtprijzen:

OVL =

Oude Vleugel, gemeenschappelijk sanitair in de gang.

Bo =

Boomgaard = nieuwbouw, met eigen sanitair.

STILLE WEEKENDEN

1-4 maart (za. 18u - di. 14u) *André Pierik, foyerpriester*

Hij heeft ons liefgehad (encycliek Dilexit nos)

Carnaval ánders: een verlengd Stil Weekend met gezellige maaltijd als afsluiting.

Richtprijs OVL € 170,- / Bo € 190,-

16-18 mei *André Pierik, foyerpriester*

Maria's moed

11-13 juli *Juan van Eijk, O.P.*

Vrij worden in Christus

Christus heeft ons bevrijd en wil dat wij in vrijheid leven, als kind van de Vader.

Iedere mens legt een weg af om steeds dieper vanuit de vrijheid van Christus te leven.

Gebaseerd op het boek "Bevrijd", van Neal Lozano.

22-24 augustus *André Pierik, foyerpriester*

Ontmoetingen met Jezus

Tenzij anders aangegeven, begint een Stil Weekend met een broodmaaltijd om 18u (aankomst vanaf 16.30u) en eindigt op zo. 16.30u.

Richtprijs OVL € 115,- / Bo € 130,-



“Door de rust, goede zorgen en fijne begeleiding was ik in staat mijn band met Jezus te verdiepen.”

3-5 okt. *Marc Heemels*, pastoor in Eygelshoven en docent bijbelwetenschap op de priesteropleiding.
Een stil weekend rondom rabbi Jezus Christus, als we samen luisteren naar de Bergrede.

Zoals ooit Mozes, zo verkondigt Jezus op de berg de Torah van het Rijk der Hemelen. Deze ‘programmatische rede’ van Jezus mag gelezen worden als een nieuw verbondsboek, de vervulling van het oude, bekeken door de bril van de zaligsprekingen.

Zoals eens Mozes, bevindt Jezus zich op de berg. De berg staat symbool voor de berg Sinaï. Kijken we, mét Jezus, vanaf deze berg terug: terug in de geschiedenis, terug naar de weg die het volk Israël al eerder gegaan was.

5-7 december *André Pierik, foyerpriester*
Jezus redt!



Retraites

Een retraite is als een diamant die talloze facetten van het geloof en van het leven als christen doet schitteren. God ontmoeten als Vader, zien hoe de Geest werkt, Jezus aanraken in de Sacramenten, je samen Kerk weten met Maria als Moeder...

In de afwisseling van inleidingen en stilte, persoonlijk gebed en gezamenlijke vieringen, de dagelijkse Eucharistie en Aanbidding, zelfs tijdens een wandeling in de tuin of bij een kopje koffie, krijgt dat juweel steeds een andere gloed. De retraite is een 'geheel', God spreekt ook tussen de regels door! Beetje bij beetje (her)ontdekt u hoe het geloof zin geeft ook aan úw leven. Voor jong en oud, beginners en 'gevorderden': een weldaad voor hart en geest!

STILLE RETRAITES

6-DAAGSE RETRAITES *André Pierik, foyerpriester*

Basisretraites met dagelijks 3 inleidingen.

Ontmoetingen met Jezus

14-20 april Goede Week, maandag-zondag

4-10 augustus maandag-zondag

en

Hij zet ons vrij

26 dec-1 jan. do-woe,

van 2e Kerstdag tot Nieuwjaarsochtend

Richtprijs OVL € 310,- / Bo € 335,-

RETRAITES XS (eXtra Stilte) *André Pierik, foyerpriester*

Verdiepingsretraite voor wie de stilte al als vriend heeft, met 2 inleidingen en wat meer tijd voor persoonlijke meditatie & gebed, om rust te vinden in God.

De Romeinenbrief; Jezus zet vrij (verlossing), dat is vergeving op diepte, leven schepend

17-23 februari, maandag-zondag

22-28 september, maandag-zondag

Richtprijs XS lang: OVL € 310,- / Bo € 335,-

Dezelfde retraite XS maar korter:

26-30 maart, woensdag-zondag

Richtprijs XS kort OVL € 215,- / Bo € 230,-

KORTERE RETRAITE *Spiritueel dr. B. Hegge*

De zeven tekenen van Jezus in het evangelie volgens Johannes. Open voor allen, samen met studenten van Theologisch Instituut Rolduc (TIR). Met breviergebed.
2-6 juli, woe. 17.30u (Eucharistieviering)
tot zo. 9.30u. Richtprijs OVL € 215,- / Bo € 230,-

PRIESTERRETRAITE *Pater M. Lindeijer S.J.*

voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers.
Hoop doet leven! Geïnspireerd door paus Franciscus gaan we op geestelijke pelgrimstocht, zoekend naar tekenen van hoop, samen met een aantal inspirerende mannen en vrouwen - van Willibrord en Lidwina tot Kaatje Dirks en Titus Brandsma - die vanuit hun hoop de Kerk in Nederland hebben opgebouwd.
20-26 juli, zo. 18u tot za. 9.30u zodat iedereen het weekend weer in de parochie kan zijn. Met breviergebed. Richtprijs OVL € 310,- / Bo € 335,-

LANGERE RETRAITE *Spiritueel dr. B. Hegge*

2-9 sept, di. 17.30u Mis tot di. 9.30u:
De zeven tekenen van Jezus in het evangelie volgens Johannes. Open voor allen, samen met het seminarie van Rolduc. Met breviergebed.
Richtprijs OVL € 355,- / Bo € 385,-

RETRAITE IGNATIAANSE STIJL

André Pierik, foyerpriester
9-15 november, zo. 18.00u (broodmaaltijd) tot za. 9.30u:
Met de evangelist Lucas naar Jezus kijken
Dagelijks 2 inleidingen in de geest van Ignatius (ca. 20 min.); daarnaast gelegenheid tot persoonlijke begeleiding. Met breviergebed.
Richtprijs OVL € 310,- / Bo € 335,-

Tenzij anders aangegeven begint een retraite om 18u met een broodmaaltijd (aankomst vanaf 16.30u) en eindigt rond 10.30u na de Eucharistieviering.

“Mooi dat de lezingen zijn gebaseerd op bijbelteksten – dat maakt het mij gemakkelijker zowel om iets met de inleiding te doen als ook zelf met de bijbeltekst te bidden.”

JEUGD EN JONGEREN

We zijn blij dat we met een team van gelovige en enthousiaste jonge vrienden, enkele kinder- en jeugdactiviteiten kunnen aanbieden. Het in een goede sfeer samen optrekken, de catechese (en voorbereiding!), de ontmoeting met Jezus in Sacramenten en persoonlijk gebed, alles draagt bij aan een stukje menselijke en geestelijke vorming van zowel de jonge deelnemers als de leiding zelf. Zo bouwen we samen aan de Kerk van vandaag en morgen!

Kindergebedsschool *Foyer met vrienden*

Een uitgebalanceerd programma met catechese & gebed, spel & gezelligheid, om de kinderen te brengen tot een persoonlijke ontmoeting met Jezus.

Voor groep 4 t/m 8.

Zie www.foyer-thorn.nl/activiteiten/kindergebedsschool

28-31 mei, woensdag 16u-zaterdag 16u. Richtprijs € 85,- volgende broertje/zusje € 10,- korting.



Tienerweekend *Foyer met vrienden*

Samen met leeftijdgenoten (van groep 8 t/m 16 jaar) op een leuke en creatieve manier met het geloof bezig zijn. Bijbellezen, uitwisseling en gebed wisselen zich af met spel en ontspanning. En natuurlijk zijn er mooie vieringen die we samen gestalte geven!

Zie www.foyer-thorn.nl/activiteiten/tienerweekend
10-12 oktober, vrijdag 17u-zondag 14u. Richtprijs € 55,00

Stille Dag voor Jongeren *Foyer met vrienden*

Laat jij je uitdagen om een graadje dieper te gaan? Door inleidingen en gebed, stilte en uitwisseling wordt deze dag iets tussen jou en God ... en tóch met elkaar! Dit jaar willen we graag met een kerngroep van jonge mensen deze bezinningsdag vorm geven. Meehelpen of interesse? www.foyer-thorn.nl/activiteiten/jongeren

30 november, zondag 9.15-16.30u.
Richtprijs € 30,- ; Studenten € 22,-



MARTHE ROBIN...

Een Franse boerendochter, een mystica, een zieke... Maar vooral een christen, zo geraakt door Gods goedheid, dat haar enige zorg werd : de wereld en de mensen door gebed en buitengewone hartelijkheid bij Hem te brengen. Daartoe werd ook de

Foyer de Charité gesticht: haarden van Liefde waar de mens weer God op het spoor kan komen. Haar zaligverklaringsproces is gaande. Marthe beter leren kennen? Er zijn verschillende mogelijkheden, zie bijv. www.foyer-thorn.nl/boeken

SYNODAAL...

“De Kerk heeft behoefte aan geëngageerde christenen. Ieder heeft zijn plaats in de Kerk, en ieder moet er zijn plaats innemen. Niet de een zonder de anderen, maar altijd de een met de anderen, en niet de een zoals de anderen. U bent gedoopt, dus samen met alle gedoopten bent u de Kerk. Met alle christenen moet u het leven en de liefde van God gestalte geven binnen de Kerk, in de geest van de Kerk.” *Marthe Robin*

MET ELKAAR...

BID&WERKDAGEN

Hebt u tijd, energie en het verlangen om in het praktische, alledaagse werk de Foyer mee op te bouwen? Even deel uit te maken van een levende geloofsgemeenschap: samen bidden, eten, werken, ontspannen... en je verheugen over het gezamenlijke resultaat ?! Dan zijn deze dagen (woensdag 9u - zaterdag 14u of een deel ervan) misschien iets voor u: neem gerust contact op.

23-26 april / 27-30 augustus / 22-26 oktober

FOYERROEPING

Wil je je weg gaan met de Heer, kies je voor een dienstbaar, 'weggegeven' leven maar je weet nog niet waar of hoe? Weet dan dat het Foyerleven ook een optie kan zijn! Je geeft jezelf, maar ontvangt heel veel. Je ontdekt je talenten en zet ze in tot opbouw van het geheel. Een gemeenschapsleven van gebed en verkondiging, eenvoudig als Nazaret, uitdagend als dat van de apostelen. Getuigen zijn, om de mensen van vandaag de kans te geven Hem te leren kennen. Een ongelofelijke dienst aan de Kerk in onze streken! Doet dit je iets? We zullen graag met jou een weg van onderscheiding gaan.



BIJDRAGE IN DE KOSTEN / RICHPRIJZEN

Materieel gezien bestaat ons huis meer dan 45 jaar dank zij het gratis werk van de Foyerleden, de hulp van vrienden en de financiële bijdrage van de retraitanten. Die bijdrage is hard nodig, want uw verblijf brengt kosten met zich mee en ook de veiligheidseisen en de algemene lasten worden steeds hoger. Tegelijkertijd gaan we er vanuit dat ieder mens die dat verlangt, een retraite moet kunnen volgen ongeacht zijn financiële situatie. Daarom spreken we van 'richtprijzen', in de hoop dat velen van u een ruimere bijdrage leveren, zodat ook anderen de weldaad van een retraite kunnen ervaren. De kamers van 'De Boomgaard' hebben eigen douche en toilet. Wij menen voor die kamers iets meer te mogen vragen dan voor de kamers in de 'Oude Vleugel'.

“Door deze lopende rekening blijven wij met jullie verbonden, en we zijn heel blij op deze manier ons steentje te kunnen bijdragen.”

ANBI / giften

- * Graag wijzen wij u erop dat giften voor de Foyer aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (ANBI status).
- * Weet u al dat tegenwoordig een periodieke gift volledig aftrekbaar is zonder dat u daarvoor een notariële akte moet laten opstellen? Eis van de belasting is daarbij wel dat deze gift een looptijd heeft van minimaal 5 jaar. Zou u op die manier de Foyer willen steunen? Neem dan contact met ons op en wij sturen u een model-schenkingsovereenkomst die door de belastingdienst is goedgekeurd.
- * Ook door andere soorten van giften, schenkingen, legaat of erfenis kunt u meehelpen om de Foyer financieel gezond te houden.

Hartelijk dank voor uw gaven, die ons in staat stellen om ook in de toekomst ons werk te blijven doen! Betalingen of giften kunt u overmaken op rekeningnr. **NL68 INGB 0005 2389 30** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Stichting Foyer de Charité 'Marthe Robin' Thorn

HOE BEREIKT U DE FOYER DE CHARITÉ 'MARTHE ROBIN' ?

Per openbaar vervoer vanuit:

- Weert:

buslijn 73, uitstappen bij bushalte "Trippaardstraat"
U komt uit de richting Ittervoort.

- Roermond:

buslijn 72 of 73, uitstappen bij bushalte
"Trippaardstraat". U komt uit de richting Wessem.

Per auto vanuit de richting:

- Eindhoven:

A2 volgen tot voorbij Weert. Afslag Grathem/
Thorn, rechtsaf. Na ca. 2 km bij de stoplichten links-
af. Het is dan nog ca. 1 km tot Thorn, u komt uit de
richting Ittervoort.

- Maastricht:

A2 volgen tot voorbij Maasbracht. Na de brug over
de Maas afslag Wessem nemen, aan het einde
rechtsaf. Weg volgen tot onder de snelweg door,
dan direct rechtsaf. Verder steeds rechtdoor. Vanaf
de tweede rotonde in Wessem is het nog ca. 3 km
tot Thorn.

In Thorn volgt u de route zoals achterop is
aangegeven.

INSCHRIJFFORMULIER

Onderstaand formulier invullen, uitknippen en opsturen naar:
Foyer de Charité "Marthe Robin" Onder de Bomen 2 - 6017 AL Thorn
U kunt ook inschrijven via onze website: www.foyer-thorn.nl

Naam: dhr / mevr / priester / religieus(e)

Geboortedatum:

Beroep:

Straat en huisnr.:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Heeft u al eens eerder een Foyer-activiteit gevolgd? Ja / Nee

Ik verlang deel te nemen aan:

activiteit

van

tot

Ik verkies een plaats in De Boomgaard / Oude Vleugel

Ik geef toestemming dat mijn gegevens in het adressenbestand
worden opgenomen Ja / Nee

Noodzakelijk dieet? Neemt u a.u.b. contact met ons op zodat we
de mogelijkheden kunnen bespreken.

DE FOYERS DE CHARITÉ IN DE WERELD



Foyer-centrum Châteauneuf-de-Galaure, www.lesfoyersdecharite.com



ENKELE PRAKTISCHE GEGEVENS

- Brengt u a.u.b. toiletartikelen, handdoeken en lakens mee? Laken-/dekbedpakket kan eventueel ook verstrekt worden tegen een vergoeding van € 8,00.
- Gelieve uw bijbel mee te brengen en evt. schrijfgerei.
- Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.
- Dagindeling vindt u op uw kamer.
- Het huis is rolstoelvriendelijk. Er zijn 2 MIVA-kamers.

FOYER DE CHARITÉ 'MARTHE ROBIN'

Onder de Bomen 2, 6017 AL Thorn
T 0475-56 27 70

Facebook: Foyer de Charité 'Marthe Robin' Thorn
Instagram: @foyerdecharitemartherobinthorn

mail@foyer-thorn.nl www.foyer-thorn.nl

