



MARTHE ROBIN-THORN

les Foyers de Charité

RETRAITES EN GELOOFSVERDIEPING

Thorn, juni 2023

Beste vrienden van de Foyer!

Het lijkt alweer een hele tijd geleden dat u nog iets van ons gehoord hebt. We hopen dat u 't allemaal goed maakt! Hier is alles weer volop in beweging...

We mochten al een paar goede **activiteiten** verzorgen met mooie groepen mensen, waaronder ook de nodig 'nieuwen'! We houden erg veel van onze 'oud-retraitanten' en zijn heel blij als die terugkomen, die bouwen meteen de foyer-sfeer mee op. Maar daarbij wat 'nieuwen', dat is ook een stukje 'toekomstbelofte', zéker als we zien en horen hoe blij ze zijn met hun ontdekking van de Foyer, de stilte, de inleidingen, de mooie tuin, het samen bidden en samenzijn... Hoe het hen opnieuw of dichter bij God brengt. Dus... u hoeft nooit bang te zijn een 'nieuwe' uit te nodigen of mee te brengen, God werkt! In elke activiteit opnieuw 😊

De **Kindergebedsschool** was geweldig. Ik kan er veel woorden over zeggen, maar als u een paar minuutjes hebt kunt u beter even het filmpje kijken dat er van gemaakt is, dan hebt u heel de sfeer, de entourage én de diepgang van deze dagen. U vindt het onder de video's op de website: <https://www.foyer-thorn.nl/videos> , zoek: kindergebedsschool 2023.

Er is ook weer goed gewerkt in, rond en aan het huis. Eerst met de **Bid&Werk-dagen**, waar zo'n 10 deelnemers over 4 dagen verspreid gekomen zijn om (met name) de tuin in orde te brengen, er de



laatste winter weg te vagen en de lente te planten in de vorm van allerhande (door Rachel gekweekte!) nieuwe plantjes. Het is weer een pláátje! Kom en zie 😊

Daarna kwamen de **schilders**, om de buitendeuren en kozijnen van De Boomgaard onder handen te nemen. Na 12 jaar was dat toch wel nodig: de verf was helemaal aan 't verpoederen.

Vooraf de hoofdingang was er akelig aan toe, omdat aan de onderkant het bezetsel van de muren viel... Dat is mooi bijgewerkt, en de voorste rij stenen is vervangen door een grindlaag, waardoor het vocht niet meer zo gauw langs de muur omhoog kan kruipen.



Deze dagen maken we de gastenkamers in orde (bij zulke bezigheden valt er toch altijd véél stof...) en dan begint 't programma weer:

- 22 juni Stille Dag <https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stille-dag>
- 23-25 juni Stil Weekend <https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stil-weekend>
- 28 juni-2 juli Kortere Stille Retraite o.l.v. de spiritueel van het seminarie, B. Hegge <https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/retraite>

Kijkt u gerust op de website voor méér, bijna overal is nog plaats 😊

Nieuw zijn de '**Je geloof (leren) vieren**' -zondagen in de parochie van Thorn, waar de Foyer actief aan meewerkt. Eenmaal in de maand worden de parochianen na de zondagse Eucharistieviering (zo mogelijk met samenzang en een kleine repetitie van tevoren) uitgenodigd naar de Foyer te komen voor een stukje geloofsverdieping/uitwisseling, onder het genot van een kopje koffie/thee. Het is een van de in het land vele kleine pogingen tot **nieuwe evangelisatie en revitalisering van de parochies**. Elke 18^e van de maand bidt de Foyer ook voor deze intentie. Bidt u mee, voor Thorn, uw eigen parochie, en heel Nederland? Dank u!

Familienieuws: afgelopen donderdag is op 94-jarige leeftijd de moeder van Frank rustig ingeslapen voor haar vereniging met onze Heer. Juist op de trouwdag van zijn ouders: ook die weer verenigd, over de dood heen... troostvol.



Een hartelijke groet van ons allemaal, en graag tot ziens!!

Vader André Pierik, Rachel, Frank, Wendy, Yvonne... en Bea.

mail@foyer-thorn.nl - www.foyer-thorn.nl